



Gebedskalender van 8 februari t/m 7 maart 2025

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 8 februari:

Laten we bidden voor alle kinderen en jongeren die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen, maar wachten op een plekje in een pleeggezin.

Zondag 9 februari:

Vandaag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We mogen gedenken met brood en wijn dat de Here Jezus voor al onze zonden wilde sterven en belijden dat Hij ook onze persoonlijke Zaligmaker is. Laten we bidden voor onze gemeenteleden die vandaag uitgenodigd worden, dat zij vrijmoedig op deze uitnodiging mogen ingaan (ook als het de eerste keer is) en zich persoonlijk gesterkt mogen voelen in hun geloof.

Maandag 10 februari:

Laten we danken voor alle goede gaven die God ons geeft.

Dinsdag 11 februari:

Laten we bidden voor onze kerkenraad, voor wijsheid in alle beslissingen die ze moeten nemen.

Woensdag 12 februari:

Laten we bidden voor de ouderen in onze gemeente die zich soms zo eenzaam kunnen voelen.

Donderdag 13 februari:

Laten we danken voor mensen die zich inzetten voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Vrijdag 14 februari:

Laten wij bidden voor onze lokale overheden en voor de landelijke politiek.

Zaterdag 15 februari:

Laten we bidden voor alle vluchtelingen wereldwijd, dat zij ergens een warm welkom zullen ervaren.

Zondag 16 februari:

Laten we bidden dat het Woord in de samenkomsten van vandaag niet in ons hoofd zal blijven zitten, maar ook ons hart zal beroeren.

Maandag 17 februari:

Laten we bidden voor allen die herstellen van verwondingen ontstaan door terroristische aanslagen. Laten we ook bidden voor genezing van trauma's die hierdoor zijn ontstaan.

Dinsdag 18 februari:

Laten we bidden voor mensen die het psychisch erg zwaar hebben en op dit moment geen lichtpuntjes meer zien.

Woensdag 19 februari:

"Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." Mattheüs 5:16. Laten we bidden dat wij op de plekken waar wij gesteld zijn, in kantoren, in de overheid, voor de schoolklas enz. tot zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen.

Donderdag 20 februari:

Laten we bidden voor het werk van de Beroepingscommissie.

Vrijdag 21 februari:

Laten we bidden voor mensen die behandelingen en operaties tegen kanker moeten ondergaan of hebben ondergaan, dat zij hier baat bij mogen hebben.

Zaterdag 22 februari:

Laten we danken dat de dagen weer langer worden.

Zondag 23 februari:

Vandaag is de try-out van de Kliederkerk. Laten we bidden dat iedereen binnen onze gemeente in één van de diensten van vandaag aangesproken zal worden en als een gezegend mensenkind de nieuwe week weer in kan gaan.

Maandag 24 februari:

"En aan zijn zoon zal Ik één stam geven, zodat Mijn dienaar David alle dagen een lamp voor Mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die Ik voor Mij heb verkozen om Mijn Naam daar te vestigen." 1 Koningen 11:36 Op dit moment is Jeruzalem nog een stad waar veel strijd om is. Laten we bidden dat de tijd spoedig zal komen dat Jeruzalem voor de hele wereld bekend staat als de stad waar Gods naam gevestigd is.

Dinsdag 25 februari:

Laten we danken voor bloeiende bloemen in de natuur en de tuinen, die ons na een winter weer kunnen doen verlangen naar het voorjaar.

Woensdag 26 februari:

Laten we bidden voor de chronisch zieken in onze gemeente.

Donderdag 27 februari:

Laten we bidden voor onze partnergemeentes.

Vrijdag 28 februari:

Laten we bidden voor het diaconale werk; voor de (stille) hulp die geboden wordt.

Zaterdag 1 maart:

Laten we vandaag bidden voor 3 mensen uit onze buurt die ons gebed nodig hebben.

Zondag 2 maart:

'Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden.' Psalm 130:1-2 Laten we bidden voor iedereen voor wie deze woorden uit het hart zijn gegrepen dat zij Gods stem vandaag zullen verstaan en God blijven zoeken.

Maandag 3 maart:

Laten we bidden voor de zieken in onze gemeente, wanneer zij dit gebed zo hard nodig hebben.

Dinsdag 4 maart:

Laten we bidden voor de jongeren en danken voor de gelegenheden die er zijn om elkaar te ontmoeten.

Woensdag 5 maart:

Laten wij bidden voor onze predikant en kerkelijk werkers. Dat zij zich gedragen mogen weten in het werk wat ze voor onze gemeenten doen, dat God hen de wijsheid en woorden geeft op de juiste tijd en plaats.

Donderdag 6 maart:

Laten we bidden voor het werk dat onze noabers doen in de gemeente, laten we danken voor alle tijd en liefde die zij in dit werk stoppen.

Vrijdag 7 maart:

De veertigdagentijd gaat weer beginnen. Laten we bidden om voldoende rust in ons leven om deze dagen stil te kunnen staan bij het wonder van Gods liefde voor ons.

Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl.