

## GEBEDSKALENDER



### Gebedskalender van 17 februari t/m 1 maart 2024

Wij bidden en danken voor:

*Zaterdag 17 februari:*

Laten we bidden voor de mensen in Gaza die onschuldig in de oorlog terecht zijn gekomen en van wie de leefsituatie ongezond en gevaarlijk is. Laten we bidden dat hulp deze mensen zal bereiken en dat Hamas niet langer eigen burgers als menselijk schild zal gebruiken.

*Zondag 18 februari, 1<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd:*

Vanavond is er een Living Together dienst. Laten we bidden dat deze dienst tot zegen mag zijn en dat er harten geraakt mogen worden.

*Maandag 19 februari:*

Laten we danken voor alle goede gaven die God ons geeft.

*Dinsdag 20 februari:*

Laten we bidden voor onze kerkenraad, voor wijsheid in alle beslissingen die ze moeten nemen.

*Woensdag 21 februari:*

Laten we bidden voor de ouderen in onze gemeente die zich soms zo eenzaam kunnen voelen.

*Donderdag 22 februari:*

Laten we danken voor mensen die zich inzetten voor het jeugdwerk in onze gemeente.

*Vrijdag 23 februari:*

Laten wij bidden voor onze lokale overheden en voor de landelijke politiek.

*Zaterdag 24 februari:*

“Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaders niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Deuteronomium 8:3. Laten we bidden dat Israël in deze tijd van oorlog en crisis zich zal vastklampen aan de beloftes die voor hen in de Bijbel staan.

*Zondag 25 februari, 2<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd:*

Vanmiddag is er een SIEN-dienst. Laten we bidden voor een gezegende bijeenkomst.

*Maandag 26 februari:*

Laten we danken voor bloeiende bloemen in de natuur en de tuinen, die ons na een winter weer kunnen doen verlangen naar het voorjaar.

*Dinsdag 27 februari:*

Laten we bidden dat het jeugdteam, dat voor het nieuwe seizoen op zoek is naar nieuwe krachten, mensen op hun pad zal vinden om het werk op te pakken.

*Woensdag 28 februari:*

Vanavond is de gemeenteavond. Laten we bidden voor een goede opkomst en Gods zegen over deze avond.

*Donderdag 29 februari:*

Tijdens de oorlog is de spanning in de Arabische steden in Judea en Samaria hoog opgelopen. Er zijn veel aanhoudingen geweest van Hamas-terroristen en daarbij braken er regelmatig vuurgevechten uit. Laten we bidden voor rust in de Arabische steden en dat Palestijnen er niet voor kiezen zich aan te sluiten bij Hamas of andere terreurgroepen.

*Vrijdag 1 maart:*

Laten we bidden voor de chronisch zieken in onze gemeente.

***Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar [gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl](mailto:gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl)***