

GEBEDSKALENDER

Gebedskalender voor de periode van 18 t/m 31 maart 2023

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 18 maart:

"Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren." Spreuken 17:17 Laten we bidden dat Joden steeds meer van christenen op aan kunnen als vrienden en mensen die voor hen opkomen wanneer er antisemitisme aan de orde is of haat aan de staat Israël.

Zondag 19 maart, 4^e zondag 40-dagentijd:

"En opnieuw ontkende hij en zwoer: 'Echt, ik ken de man niet!'" Matteüs 26:72 Laten we bidden dat wij onze Heer niet zullen verloochenen als het ons te heet onder de voeten wordt.

Maandag 20 maart:

Laten we bidden voor de jongeren in onze gemeente. Of je nu 16+ bent of jonger: het is belangrijk om je op je plek te voelen binnen de Ontmoetingskerk.

Dinsdag 21 maart:

Voor moslims begint morgen de ramadan, de islamitische vastenperiode. Voor christenen in moslimlanden is dat vaak een tijd van onzekerheid en spanning. Laten we bidden om bescherming tegen aanslagen én om kansen om te getuigen van Jezus' overvloedige liefde.

Woensdag 22 maart:

Laten we bidden voor onze Kerkenraad die vandaag vergadert. Laten we bidden om Gods kracht en zegen bij het werken in en aan onze gemeente.

Donderdag 23 maart:

Laten we bidden voor onze ouderen. De telefoon en de televisie kunnen niet de warmte van echt bezoek vervangen. Laten we bidden of God hen wil bemoedigen en anderen wil aanmoedigen om warmte te brengen.

Vrijdag 24 maart:

Er zijn op dit moment veel mensen met zorgen en ziekte in de gemeente en binnen de familie-/kennissenkring van gemeenteleden. Laten we biddend om elkaar heen staan en het vertrouwen uitspreken dat God nooit loslaat wat Hij begon.

Zaterdag 25 maart:

Morgen is de "Mijn Lied avond" in onze kerk. Laten we bidden voor een mooie dienst waarin we elkaar mogen bemoedigen door de liedkeuzes van medegemeenteleden. Dat gemeenteleden ook de vrijmoedigheid mogen ervaren om te vertellen over hun geloofservaringen.

Zondag 26 maart, 5^e zondag 40-dagentijd:

"De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem" Matteüs 27:39 Laten we bidden dat wij waakzaam zijn en niet meedoen als er gespot wordt met God en zijn Woord.

Maandag 27 maart:

Laten we bidden om vrede: in de wereld, in ons land en in ons hart.

Dinsdag 28 maart:

Laten we bidden om hulp bij onze volle agenda's, dat we leren om in afhankelijkheid van God te plannen.

Woensdag 29 maart:

Laten we danken voor het dak boven ons hoofd en bidden dat daklozen (veraf en dichtbij) ook snel deze zegen zullen mogen ontvangen.

Donderdag 30 maart:

Laten we bidden voor chronische zieken, voor de psychische zieken, de ongeneeslijke zieken en voor hen die uitslagen of ingrepen afwachten.

Vrijdag 31 maart:

"Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben." 1 Thessalonicenzen 4:9 Laten we bidden dat de liefde tussen Joden en Christenen zal groeien.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen naar gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl