

ons kontakt



**Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4**

Versijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB Rijssen

☎ 06-17660856; ✉ onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl

Inleveren kopij: **vóór vrijdag 24 maart 20.00 uur.**

BEZORGING ONS KONTAKT

Mevr. G. Grevelink, ☎ 06-20528002; ✉ gerlindegrevelink@gmail.com

ABONNEMENT:

Minimaal € 27,50 per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL

www.ontmoetingskerkrijssen.nl; ✉ info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU

Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN Rijssen

☎ 0548-517132; ✉ kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

VOORZITTER KERKENRAAD

Mevr. R.L.M. Venema – van den Berg, Boerhavelaan 32, 7606 PW Almelo

☎ 0546-823579; 06-46402806; ✉ fvenema@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT

Ds. E.H. Egberts, Gerststraat 1, 7462 CS Rijssen

☎ 06-41140109; ✉ eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl

Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal

☎ 06-12120010; ✉ gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK WERKER

Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Grotestraat 190, 7443 BS Nijverdal

☎ 06-38258241; ✉ rvherk@ontmoetingskerkrijssen.nl

SCRIBA

Mevr. Caroline Hurenkamp-Hilbers, Fluitekruid 31, 7463 EE Rijssen

☎ 06-42199601; ✉ scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Penningmeester: Mevr. C. Meulenkolk-Ligtenberg, Hagslagen 85, 7462 KC Rijssen

☎ 06-36149724; ✉ cmeulenkolk@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM Notter

☎ 0548-517421; ✉ penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42

KOSTER

Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX Rijssen

☎ 0548-513129; ✉ koster@ontmoetingskerkrijssen.nl

64^e jaargang no. 6
Vrijdag 17 maart 2023

*Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen.
U daarentegen wordt beheerst door de Geest,
want de Geest van God woont in u.
Romeinen 8: 1-11*

VRIJDAG 17 MAART



19.00 uur: Oecumenische Vesper in de **Open Hof**.
(Zie "Informatie bij de diensten")

ZONDAG 19 MAART – 4^e ZONDAG 40-DAGENTIJD

Kerkdiensten:

09.30 uur: ds. E.H. Egberts – Bediening van de Heilige Doop
(Zie "Informatie bij de diensten")

15.00 uur: Familiedienst m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer
(Zie "Informatie bij de diensten")

19.00 uur: ds. H. Dorgelo uit Ommen – Dialectdienst
(Zie "Informatie bij de diensten")

Collectes:

1^e collecte: Werkgroep Gemeentecontacten – Eigen werk

2^e collecte: Diaconie - Eigen werk

Organisten:

Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes

Avonddienst: dhr. P. te Velde

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. L. Bakker

Middagdienst: dhr. M. Dommerholt

Avonddienst: mevr. S. Fuit-Woertman



Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8

Christel Voortman, Anne-Wil Eertink, Marjan Sijtsma

- Paasproject kindernevendienst 40-dagentijd:
Wie? Wat? Waar! Wie is Jezus? (Zie "Informatie bij de diensten")

**Kinderoppasdienst:**

09.30 uur: Irene Dangremond, Denise Fransen, Marieke van Beek

15.00 uur: Bente Feenstra, Margot Geerdink, Zara van Pijkeren

VRIJDAG 24 MAART

19.00 uur: Oecumenische Vesper in de **Open Hof**.
(Zie "Informatie bij de diensten")

ZONDAG 26 MAART – 5^e ZONDAG 40-DAGENTIJD**Kerkdiensten:**

09.30 uur: ds. G. Zijl

11.30 uur: Kom in de Kringdienst – (Zie "Informatie bij de diensten")

19.00 uur: ds. E.H. Egberts – Mijn Lied-avond m.m.v. Niek Nijland,
Bert Webbink, Henjo Lemans – (Zie "Informatie bij de diensten")

Collectes:

1^e collecte: ZWO/KIA – Paasproject Moldavië - (Zie "Informatie bij de diensten")

2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Organisten:

Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes

Avonddienst: dhr. N. Nijland

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst 09.30 uur: dhr. B.J. Roelofs

11.30 uur: dhr. S. van Dijk

Avonddienst: dhr. M. Brinks

**Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8**

Madeleen Pas, Joanneke Sanderman, José Koster

- Paasproject kindernevendienst 40-dagentijd:

Wie? Wat? Waar! Wie is Jezus? (Zie "Informatie bij de diensten")

**Kinderoppasdienst:**

09.30 uur: Evelien Averagesch, Dajenne Compagne, Lisette Kreileman

11.30 uur: Laura Jongerius, Yvonne ter Steege, Suze van Pijkeren

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN



MORGENDIENST 19 MAART BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

In deze dienst mag de doop bediend worden aan 6 pasgeboren kinderen:

1. **Nijs Wessels**, zoon van Joyce en Arjen, broertje van Yare. Dennenlaan 89. Geboren 19 januari 2023.
2. **Romée Annina Zonnebeld**, dochter van Rutger en Janice, Fluitekruid 71. Geboren 19 januari 2023.
3. **Bo Jongerius**, dochter van Thomas en Laura, zusje van Lise en Cas. Fluitekruid 16. Geboren 2 januari 2023.
4. **Saar Gerritsen Mulkes**, dochter van Bernadette en Bart, zusje van Suze, Tijn, Mees en Siem. Schapendijk 11. Geboren 2 november 2022.
5. **Scott Ponsteen**, zoon van Niels en Erica, Graaf Ottostraat 86. Geboren: 21 december 2022.
6. **Lowen Goorman**, zoon van Erik en Paulien, broertje van Valentijn en Mees. Piet Heinstraat 15. Geboren 17 januari 2023.

NB: er is dus vanmorgen 1 dienst waarin de doop bediend zal worden, om 09.30u!

ds. Egbert Egberts

FAMILIEDIENST 19 MAART OM 15.00 UUR



FAMILIEDIENST

Marcel en Lydia Zimmer

Ontmoetingskerk, Rijssen

Toegang is gratis

Van harte welkom!

Op zondagmiddag **19 maart** is er om **15.00 uur** een familiedienst met Marcel en Lydia Zimmer. We nodigen iedereen van harte uit voor deze viering! Neem ook gezellig je vriendjes en vriendinnetje mee!

Het is een interactieve familiedienst die geleid wordt door Marcel en Lydia.

Er worden veel (bekende) liederen gezongen voor jong en oud.

De focus ligt voornamelijk op kinderen, zodat zij het ook goed kunnen volgen.

De liederen worden afgewisseld met een korte sketch en een korte overdenking.

Van harte welkom!

KERKDIENT IN DE TWENTSE STREEKTAAL, ZONDAG 19 MAART OM 19.00 UUR



In het vorig 'Ons Kontakt' hebben we al gemeld dat de avonddienst op zondag 19 maart een dialectdienst is. Voorganger is ds. H. Dorgelo uit Ommen en het thema is '**Woar bin ie d'r iene van?**' Het gelegenheidskoor 'Lofleed', o.l.v. Geert-Jan Schulenburg, verleent weer haar medewerking. Peter te Velde begeleidt het koor op piano en is tevens organist in deze dienst. Iedereen, den belangstelling hef vuur de Tweantse taal, is van harte welkom. Kent u mensen die deze dienst wellicht ook aanspreekt, neem gerust gasten mee! Na de dienst is er koffie/thee en gelegenheid 'um noa te proat'n'. Wie hoapt oeleu te môg'n begrootn!

Met 'n hattelike groot, Commissie dialectdienst Ontmoetingskerk

Herman Broeze, Wim Markvoort en Geertje Roelofs

KOM IN DE KRINGDIENST 26 MAART



Hallo jongens en meisjes,

Zondag 26 maart is er weer een Kom in de kring dienst in onze kerk! We beginnen om **11.30 uur** en het duurt ongeveer een half uur. We gaan met elkaar zingen, bidden, bewegen, luisteren en dansen. Het thema van de dienst is: **Dapper als David!** Wat betekent eigenlijk 'dapper' zijn? We gaan luisteren en kijken naar het Bijbelverhaal van David en Goliath én proberen of we zelf ook een beetje dapper zijn. Kom je ook? Neem je ouder(s), broertje, nichtje, buurvrouw of vriendje ook gezellig mee! Tot dan!



MIJN LIED-AVOND ZONDAG 26 MAART. HERHAALDE OPROEP.

In de avonddienst van zondag 26 maart, met voorganger ds. Egberts, is er weer een Mijn Lied-avond. Er zijn al een aantal liederen ingediend, maar we hopen op nog meer ideeën.



De dienst zal weer muzikaal omlijst worden door Niek Nijland op orgel, Bert Webbink op piano, en Henjo Lemans op trompet.

Is er een lied dat u / jou bijzonder aanspreekt, stuur dan een e-mail aan gvdmaat@ontmoetingskerkrijssen.nl met uw / jouw voorstel, en vertel er meteen bij waarom u / jou dit lied zo aanspreekt.

Het kan gaan om allerlei liederen: psalmen, gezangen, gospels, maar bijv. ook populaire liedjes, die een diepe betekenis voor u / jou hebben. Mail het en deel het met ons, uiterlijk 18 maart, en hopelijk kiezen we dit lied uit om samen te zingen (of te luisteren). We verwachten wel dat u / jij dit lied op zondagavond 26 maart zelf inleidt en vertelt waarom dit lied u / jou zo raakt.

Voorgaande Mijn Lied-avonden leverden prachtige persoonlijke en indrukwekkende getuigenissen op. Evenals vorige keren zal Elsbeth Wessels de presentatie van het Mijn Lied-deel weer voor haar rekening nemen. Helpt u / jij mee om er weer een mooie dienst van te maken, waarin het loflied centraal staat?

Mijn-Lied-team,

Elsbeth Wessels, Anita Poortman en Gerrit van de Maat

ZWO COLLECTE 26 MAART

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

Paasproject Moldavië centraal 'Uit liefde voor jou'

In de veertigdagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het collecterooster. Het paasproject, Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië, is het hoofdproject van de campagne.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? **Geef in de collecte** of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië. **Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

PAASPROJECT KINDERNEVENDIENST:

WIE? WAT? WAAR! WIE IS JEZUS?



Tijdens de Veertigdagentijd staat tijdens de kindernevendienst de vraag centraal: Wie is Jezus? Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring.

Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt?

In het veertigdagenproject van de kindernevendienst gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Tijdens de kerkdienst is er ook een moment voor de kinderen waarbij een lied wordt gezongen en er een raampje geopend kan worden in een groot venster voor in de kerk.

We hopen met de kinderen na te denken over en misschien wel antwoorden te vinden op de vragen die centraal staat tijdens dit Paasproject. En natuurlijk maken we er weer een fijne tijd van met verhalen, knutsels en opdrachten.

Groet,

Lisa ter Harmsel

DE VESPERVIERINGEN IN DE 40-DAGENTIJD.



Leve de oecumene!

Ook dit jaar worden in de 40-dagentijd weer vespers in Rijssen georganiseerd. De afgelopen 30 jaar werd, op een vijftal vrijdagavonden in deze periode vóór Pasen, een korte vesperviering (duur: rond een half uur) gehouden. Dit jaar voor het volgende thema gekozen:

Uit liefde voor jou....

- Liefde voor je medemens;
- Liefde voor God en
- Gods liefde voor ons.

In elke viering wordt de Bergrede (zie: Mattheüs) op dit thema onderzocht.

We nodigen iedereen uit, deze vespers op:

vrijdag 17 – 24 maart met ons mee te vieren. Ze vinden plaats in **de Open Hof** en beginnen steeds om **19.00 uur**.

De liturgie/ het format/ de orde van dienst van zo'n vesperviering ziet er als volgt uit:

- Stilte.
- Zes kaarsen worden aangestoken.
- Intredelied (over het licht)
- Groet en welkom
- Hymne
- Openingsgebed
- Lezen van een psalm
- Zingen van een psalm
- Evangelielezing
- Een evangelielied
- Om-over-na-te-denken.....
- Muzikaal intermezzo/ stilte
- Voorbeden en het aansteken van wierook
- Stilgebed
- Het Onzevader
- Gezongen wegzending en zegen.



Daarna is er gelegenheid tot gebruik van een kopje koffie in de hal van de kerk.

PASTORAAT

Meeleven

Dhr. Jan Koster, Jacob Reviusstraat 48 (cluster 5.1, 7461 ZP) ligt al enkele weken in het ziekenhuis. Aanvankelijk opgenomen met longontsteking bleek vorige week dat hij acuut een buikoperatie moest ondergaan. Zijn gezondheidstoestand is nog steeds zorgelijk.

Mw. J. Leusink – Jansen, Nassaustraart 93 (7462HC, cluster 10) was opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een nieuwe knie gekregen en revalideert inmiddels thuis.

De meesten van u zullen het al wel gehoord hebben dat **Anja Dannenberg**, Molendijk Zuid 37, 7461 JB Rijssen (cluster) zorgelijke berichten uit het ziekenhuis heeft gekregen. Binnenkort zullen de behandelingen gaan starten en hebben Anja en Wim goed hoop dat er uiteindelijk genezing zal plaatsvinden. Maar dat is nog een lang proces. Misschien van vallen en opstaan. Ik was onder de indruk van haar vertrouwen op haar Heer en hoe zij de liefde van God voor haar/hen mag delen met haar omgeving. Anja en Wim, we wensen jullie veel kracht en vooral alle zegen van de hemelse Vader in de tijd die gaat komen. Weet dat er veel mensen voor jullie zullen bidden.

Jesse Baan (Laan van oud-Indiëgangers 146) ondergaat chemokuren.

Geboorte

Op 3 maart 2023 is bij Henk en Lisa Baan, Elsenerstraat 68, 7461 DP Rijssen (cluster 6) een jongetje geboren: **Deen Benjamin Rik**. Zij schrijven op het kaartje: *"Laat liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om de hals en schrijf ze in je hart."* Met deze woorden geven zij aan dat dit prachtige geschenk van God komt en dat zij met al hun liefde voor dit kleine jong mogen zorgen. Deen is het broertje van Leah. We willen jullie van harte feliciteren en wensen jullie Gods zegen toe voor al die jaren dat jullie van elkaar mogen genieten.

Huwelijk

Vrijdag 24 maart zullen **Siebre Hammer** en **Sandra Dannenberg** elkaar het ja-woord geven in 't Brödshoes te Rijssen. Het vragen van een zegen over hun huwelijk zal zijn om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk. We wensen jullie een geweldige dag en de liefdevolle zegen van God in jullie leven.

ds. G. Zijl, ds. E. Egberts, R. van Herk; Kerkelijk werker, F. Venema

VAN DE PREDIKANTEN/KERKELIJK WERKER

Belijdeniscatechisatie

We komen maandagavond **20 maart** weer bij elkaar.

ds. Egbert Egberts

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND

Gehuwd op 03-03-2023

- Dhr. C.W.L. Zandbergen en mevr. M.G.J. van Uitert, Graaf Ottostraat 80, Cluster 3.

Overgekomen van

- Wierden: Fam. G.J.G. Nijkamp, Schoneveldsweg 1, Cluster 1.
- Herv. Gem.: Dhr. A.J.A. Ruitkamp, Grotestraat 17A, Cluster 2.
- Herv. Gem.: Mevr. A.H. van Vondel, Aalscholver 58, Cluster 7.

Uitgeschreven

- Mevr. J.H. Averagesch, Goudvink 9, Cluster 7.
- Dhr. J. Koenderink, Gracht 33, Cluster 4

Verhuisd

- Dhr. G.M. Borghuis van Pijlkruid **5**, De Meern, Cluster 4 naar Pijlkruid **7**, De Meern, Cluster 4.
- Fam. T.M. Schregardus van Barchemseweg 2, Lochem, Cluster 11 naar Stapeldijk 3, Ruurlo, Cluster 11.
- Dhr. G.H.C. Erdsieck van Stokmansveldweg 10, Cluster 2 naar Julianastraat 13, Cluster 6.
- Dhr. B.J. Scholman en mevr. R.L. Geerling van Bereklauw 9, Cluster 7 naar Dannenberg 77, Cluster 1.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132

VERJAARDAGEN 75+ APRIL

- 1 apr: mevr. G. Hulsman-van der Meulen, Graaf Ottostraat 53, 7461CP, RIJSSEN
1 apr: mevr. H. Schuurman-van de Maat, Pr Frederik Hendrikstr 12, 7462GC, RIJSSEN
- 2 apr: dhr. B.J. Mekenkamp, Watermolen 59-110, 7461AZ, RIJSSEN
3 apr: dhr. C. Verwoerd, Groenling 14, 7463BJ, RIJSSEN
4 apr: dhr. M. ten Brinke, Goudvink 37, 7463BD, RIJSSEN
7 apr: dhr. J.S. Dekker, Ootmarsumsestraat 84, 7602JM, ALMELO
8 apr: mevr. W.J. Blok-van 't Zet, Baankamp 29, 7462TC, RIJSSEN
8 apr: mevr. J.H. Hofstede-van Rechteren, Boomkamp 39-203, 7461AW, RIJSSEN
8 apr: mevr. D. Hoekstra-de Jong, Dokter P Oosthoekstraat 25, 7462JP, RIJSSEN
9 apr: dhr. J. ten Brinke, Graaf Ottostraat 55 A, 7461CP, RIJSSEN
9 apr: dhr. G. Brouwer, Esstraat 108 F, 7462EK, RIJSSEN
11 apr: mevr. E.M. Damstra-Hubers, van Broekhuizenstraat 30, 7461VW, RIJSSEN
15-apr: mevr. J.M. Ekema-Harmsen, Hogepad 54, 7462WL, RIJSSEN
18 apr: mevr. W.B. van Olst-Lassche, Karel Doormanstraat 30-011, 7461ER RIJSSEN
18 apr: mevr. L.M. ter Avest-Thur, Schapendijk 33, 7467PN, NOTTER

23 apr: dhr. G.J. Steunenberg, Henri Dunantstraat 14, 7462JN, RIJSSEN

30 apr: mevr. H. Hulsman, Schoolstraat 79-003, 7461EG, RIJSSEN

WERKGROEP SAMEN KERK – SAMEN WERK

In onze gemeente is de werkgroep Samen kerk – samen werk opgericht.

De werkgroep richt zich op het ondersteunen van gemeenteleden die niet meer goed ter been zijn of kampen met andere gezondheidsklachten die beperkingen geven.

Ook gemeenteleden die niet terug kunnen vallen op hulp van familie en kennissen, omdat ze die niet hebben of omdat die op grote afstand wonen, kunnen een beroep doen op de werkgroep.

De werkgroep leden kunnen de volgende hulp geven:

- Mensen met de auto van en naar het ziekenhuis/ huisarts/ winkel rijden;
- Boodschappen doen (b.v. in geval van ziekte, slecht weer);
- Hulp bij breien/ haken/ borduren;
- Wandeling maken met iemand die rolstoelgebruiker is;
- Eenmalige klussen in huis - huishoudelijke taken die niet door de voorliggende zorgorganisaties worden gedaan, (b. v. ramen aan de buitenkant zemen, knoop aan een kledingstuk zetten, koelkast een keer schoonmaken, kamerplanten verpoten etc.);
- Regelen van rolstoelvervoer;
- Hulp bij administratieve zaken: financiële zaken, brieven schrijven of beantwoorden, zaken regelen die uitsluitend via de personal computer geregeld kunnen worden, enz.

Als u een vorm van hulp vraagt die we mogelijk niet kunnen geven, dan kunnen we met u kijken waar u wel terecht kunt.

U kunt bij de werkgroep niet terecht voor het ontvangen van een bezoekje. Dat kunt u vragen aan de ouderling van uw cluster en aan uw naaber. Het gaat de werkgroep om het bieden van concrete, praktische hulp in situaties waarin gemeenteleden zelf niet meer kunnen wat ze de werkgroep vragen.

De werkgroep Samen kerk – samen werk komt in de plaats van de vroegere Hulpverleningsdienst van de diaconie.

Wilt u gebruik maken van de diensten van de werkgroep? Bel dan met Jan Slooijer, diaken en coördinator van de werkgroep. Hij bespreekt met u wat u nodig heeft. En vervolgens legt hij die hulpvraag neer bij de werkgroep.

Eén van de vrijwilligers zal daarna contact met u opnemen.

Jan Slooijer; janslooijer58@outlook.com; 06-33445552

Werkgroep Samen kerk – samen werk

BERICHT VAN SAM'S KLEDINGACTIE



Zaterdag 1 april van 09.00 – 11.00 uur

Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen. Sam's Kledingactie zet zich in voor deze mensen. U kunt hen daarbij helpen. Door het inleveren van herbruikbare kleding en schoenen, maar ook tassen, speelgoed en knuffels.

De ingezamelde kleding wordt verkocht en van de opbrengst wordt een van de projecten gesteund. Dit is in samenwerking met Cordaid Mensen in Nood.

De opbrengst van de inzameling van 1 april is voor betere gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië). In veel Afrikaanse landen, waaronder Ethiopië, is veilig bevallen niet vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die voorkomen en/of verholpen hadden kunnen worden.

Omdat de gezondheidsvoorzieningen vaak ver weg zijn en ze kampen met extreme armoede, is goede zorg niet dichtbij en (vrijwel) niet te betalen. Met uw donatie kunnen we zorgen voor betaalbare én bereikbare zorg en de cijfers van moeder- en kindersterfte in Ethiopië nog verder terugdringen.

U kunt uw kleding inleveren bij:

- de Syrisch Orthodoxe Kerk Roelf Bosmastraat 35
- de R.K. kerk Rozengarde 51
- de Open Hof Stationsdwarsweg 2

Helpt u ook mee om dit doel te steunen?

Meer informatie vindt u op www.samskledingactie.nl

Namens al die mensen en medewerkers hartelijk bedankt.

Sabine Voortman

UITNODIGING PAASMIDDAG



Hierbij nodigen wij alle mensen van 65 jaar en ouder, samen met uw partner uit voor de jaarlijkse Paasmiddag.

Deze middag zal gehouden worden op:
D.V. **Woensdag 29 maart 2023**

Aanvang: **15.30 uur**

Plaats: **Ontmoetingskerk Rijssen**

Doormiddel van samenzang, gedichten, een meditatie door Rita van Herk, en een gezamenlijke broodmaaltijd, willen we er een fijne middag van maken. Waarbij we gedenken dat Jezus Christus voor ons is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag weer is opgestaan uit de doden!

We hopen dat we velen van u deze middag mogen begroeten, dit geldt natuurlijk ook voor onze jonge 65-plussers, is uw partner nog geen 65, ook zij zijn van harte welkom.

Graag opgeven door onderstaand briefje in te vullen en vóór **19 maart 2023** in de collectezak te deponeren of mailen naar: inekeharbers64@hotmail.com

Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan kunt u zich ook opgeven bij één van onderstaande personen.

Voor vervoer kan gezorgd worden als u dat aangeeft op het onderstaande antwoordstrookje.

Hebt u nog vragen / opmerkingen, bel gerust één van onderstaande personen.

Namens de diaconie:

Ineke Harbers tel.06-22 47 00 82 Martin Brinks tel.06-51 23 99 57

Johan Brinks tel.06-36 17 34 55 Mariska Altena tel.06-25 27 13 48

Anja Bruggink tel.06-22 59 91 69 Jan Slooijer tel.06-33 44 55 52

Of naar inekeharbers64@hotmail.com

Opgave strookje voor de Paasmiddag 2023

(in collectezak deponeren voor 19 maart 2023)



Naam:.....

Adres:Tel.:.....

Aantal personen:.....

Wilt u hieronder aangeven wat voor u van toepassing is?

Vervoer:

Ik wil/wij willen graag opgehaald worden: **JA / NEE**

Gebruik rollator: **JA / NEE** Gebruik rolstoel: **JA / NEE**

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Uw bijdrage voor de solidariteitskas: van gemeenten voor gemeenten

Beste gemeenteleden,

Zoals al eerder aangegeven zijn wij als Kerk op zoek om onze inkomsten te vergroten c.q. de vaste kosten/afdrachten beter af te dekken.

Daarom roepen wij vanaf 2023 de Solidariteitskas in het leven. Dit is niet een term die wijzelf bedacht hebben, deze wordt al jaren gehanteerd door de PKN.

Bij veel gemeenten wordt reeds de bijdrage voor de solidariteitskas apart gehouden van de Actie Kerkbalans.

Wat is de Solidariteitskas?

De gedachte achter de Solidariteitskas is "Gemeenten helpen elkaar". Dit betekent dat kerkelijke gemeenten die op enig moment niet "zelfvoorzienend" zijn, een beroep op de Solidariteitskas kunnen doen, om later weer op eigen benen te kunnen staan.

Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om gemeenten duurzaam op weg te helpen.

Elk jaar moeten wij per belijdend lid een verplichte afdracht aan de PKN doen voor de Solidariteitskas. Wij zullen om een bijdrage van € 15 aan volwassen leden vanaf 21 jaar vragen, om hierin bij te dragen.

In **mei** zult u op dezelfde manier als bij de Actie Kerkbalans, hierover een email of brief ontvangen met daarin het verzoek om de bijdrage aan de Solidariteitskas over te maken.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met het CVK, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas. Tevens kunt u uw eventuele vragen stellen op de **gemeenteavond dinsdag 11 april** aanstaande.

Help mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk en geef aan de Solidariteitskas!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

College van Kerkrentmeesters,

Gerwin Schoterman

CLUSTER NIEUWS

KOFFIEDRINKEN CLUSTER 10



Op **zondag 2 april** willen we na afloop van de morgendienst als leden van **Cluster 10** samen een kopje koffie drinken en elkaar ontmoeten. Dit vindt plaats in de bijbouw van de kerk.

Om een idee te krijgen hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten willen we u vragen of u zich op zou willen geven.

Dit kan telefonisch op nr. 06-36043735 van Mirjam Smit, clusterdiaken of per email naar msmit@ontmoetingskerkrijssen.nl.

Lukt dit niet dan bent u alsnog van harte welkom en zien we u graag op zondag 2 april.

Een hartelijke groet,

Clusterteam 10

Kamp Reis door de Tijd!



De voorbereidingen zijn achter de schermen in volle gang! Van vrijdag **14 tot en met zondag 16 april** is het zover! Dan mogen de kinderen van Rock Solid en de oudste Kidzclubkids (groep 5 en 6) op kamp! We vertrekken die vrijdag **rond 18.00 uur** en zijn zondag in de loop van de

middag weer terug. De reis gaat helemaal naar **Kampeerderij De Langenberg** 😊dat lijkt misschien niet zo ver, maar.....we hebben wel geleerd dat het wel een hele toffe plek is om een kampfeest te vieren.

Het kamphema is '**Reis door de tijd**'. Het zou leuk zijn als jij met ons mee op reis gaat; we komen onderweg van alles tegen aan bijzondere mensen!!

In de Bijbel wordt ook heel wat afgereisd, dat lijken mooie verhalen maar die verhalen hebben ons ook zeker dingen te leren en te zeggen. Dat willen we samen gaan ontdekken, ga je mee op reis?

Wat we allemaal gaan doen dat houden we nog even geheim, maar we hebben al veel lol tijdens het bedenken van de gekke spellen die jullie allemaal mogen gaan doen! Maar 1 ding is zeker; het kamp wordt pas echt

supergaaf wanneer jullie mee gaan 😊! Dus heb jij zin in een weekend vol gezelligheid, snoep, lol en frikandellen; knotsgekke spellen, knutselen, lachen, chips en slaapgebrek?



Met de kinderen die je kent van Rock Solid of Kidzclub samen met de leiding het hele weekend feestvieren en zoeken naar wat God jou te zeggen heeft?

En als toetje een knettergave kampdienst met Deksel Theater? Ga dan vooral met ons mee!

Beste ouders; het kamp is niet gratis, maar gelukkig springt de kerk bij en kunnen we de kosten laag houden. Helaas gaat ook voor ons het bedrag omhoog vergeleken met voorgaande jaren, maar het is voor een kamp nog steeds een prima bedrag. Het kamp kost € 35,00 per kind, elk 2^e of 3^e kind uit hetzelfde gezin betaalt € 30,00.



Opgeven voor kamp kan via de link die gedeeld wordt via de website of in de apps van Rock Solid of Kidzclub. Deze link is online vanaf **zaterdag 4 maart 12.00 uur tot en met zaterdag 18 maart 12 uur**. Zit je als ouder nog niet in de app-groep van de clubs, aanmelden kan voor

- Rock Solid bij Annemieke (06 18858455) en voor
 - Kidzclub bij Wim (06 26301544).
- Je krijgt dan de link toegestuurd. Invullen is eenvoudig.

Let op: je krijgt pas een bevestigingsmail wanneer de opgave gesloten is!! Kinderen die meegaan op kamp, kunnen dit jaar niet later gebracht of tussentijds opgehaald worden voor sporten of verjaardagen. We hebben gemerkt dat dit onrust geeft en we daardoor minder overzicht hebben. Omdat we dit jaar erg veel opgaves verwachten, lijkt dit ons het beste. Dus heb je een verjaardag of een sportwedstrijd, dan zul je helaas moeten kiezen!!

We gaan er een spetterend gaaf kamp van maken!!

Groetjes van de leiding van

Rock Solid en van Kidzclub!!

COMMISSIES

WAT IS POERIM?



Het Joodse volk heeft deze maand Poerim gevierd. Poerim is één van de Joodse feesten die niet door God Zelf wordt ingesteld in de Bijbel. Het is in het Jodendom ontstaan als reactie op de wonderlijke geschiedenis zoals beschreven in het Bijbelboek Esther.

Esther woonde bij haar oom Mordechai, maar werd door koning Ahasveros uitgekozen als nieuwe koningin.

Maar Esther was een Joods meisje die haar Joodse identiteit verborgen moest houden binnen het hof van de koning. 'Esther' is grammaticaal gezien dan ook afgeleid van het werkwoord *hastir*, wat 'verbergen' betekent.

Het is uiteindelijk deze Esther die door haar verborgenheid te onthullen de hoop is op verlossing voor heel Israël. De rechterhand van de verborgen Aanwezigheid is het die deze verlossing brengt.

Nadat Esther koningin was geworden stond er aan het hof van koning Ahasveros een kwade man op met de naam Haman. Deze man werd door de koning in zijn ambt verheven en vanuit zijn hebzucht verlangde hij er naar dat iedereen in het rijk voor hem zou buigen. Toch was er één iemand die dat weigerde... Mordechai! Op het moment dat Haman hier achter kwam schoot hij uit zijn slof en eiste hij de dood van Mordechai en zijn hele volk!

Hoe wordt Poerim gevierd?

En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen. – Esther 3:7

Met deze tekst uit het boek Esther verwacht je niet veel blijdschap. Toch is het tegendeel waar als het gaat om Poerim. Dit Joodse feest gaat over koningin Esther, Mordechai en de verlossing van het kwaad. Als je op deze dag in een synagoge komt dan zul je je ogen uitkijken en tegelijkertijd achter je oren krabben omdat je in een status van verwarring bent. 'Is dit nou een Joods feest of ben ik op een Carnavalsviering terecht gekomen?'

Ja, geloof mij maar, het is een Joods feest! Maskers op en geschminkte wangen die de gezichten nog meer doen stralen. Zowel jong als oud gaan verkleed als Esther, Mordechai of wie dan ook.

Op deze dag worden er *hamantaschen* (driehoeksvormige koekjes ook wel Hamans oren genoemd) gegeten en wordt er omgekeken naar arme mensen. Poerim is het feest waarin Israël haar masker af kon doen, daar waar al het verborgene zichtbaar werd.

Als het verhaal van Poerim in de synagoge wordt gelezen en de naam 'Haman' wordt genoemd breekt er een enorm kabaal uit van stampende voeten en kletterende ratels om zo zijn naam uit te wissen.

Poerim in de Bijbel

Het is erg opmerkelijk dat Gods Naam noch Zijn aanwezigheid in het verhaal wordt genoemd. God lijkt Zijn gezicht te verbergen in het verhaal. Maar is dat wel werkelijk zo? Zoals wij eerder zagen is de naam Esther afgeleid van het woord 'hastir', verbergen.

De Hebreeuwse uitdrukking 'hester panim', 'verbergen van het gelaat', is de rabbijnse uitdrukking voor de verborgenheid Gods. In de dagen dat Israël afgoden begon te dienen verborg God Zijn aangezicht voor hen. Maar God is altijd trouw aan Zijn volk en als Zijn Naam wordt aangeroepen brengt Hij verlossing. Het is erg opmerkelijk dat Gods Naam noch Zijn aanwezigheid in het verhaal wordt genoemd.

"Want als je blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen", zegt Mordechai in Esther 4:14. Het Hebreeuwse woord dat met 'zijde' is vertaald is 'makom', wat plaats betekent. Makom is een van de woorden die Joden gebruiken om God mee aan te duiden.

In elk moment van de geschiedenis, door elke nood heen van het Joodse volk, was het Gods verborgen aanwezigheid die hen kracht gaf. Hij is het die de uiteindelijke verlossing brengt, ook als je het niet verwacht. Want in Hem wordt al het verborgene zichtbaar.

Namens de Israëlcommissie,

Marco Ephraim

VERENIGINGEN EN GROEPEN

PAASBIERPAKKET VAN STICHTING BIJBELBIERBBQ



Met enige regelmaat organiseert Stichting BijbelBierBbq kleinschalige evenementen voor mannen, waarbij de elementen Bijbel, (speciaal)bier en bbq steevast terugkeren. Gezelligheid en ontmoeting staan voorop en iedere man die er wel eens bij is geweest, kijkt terug op een mooie avond! Een van de deelnemers kwam onlangs met een interessant idee; een

Paasbierpakket. We hebben de handen ineengeslagen en een Paasbierpakket ontwikkeld; maar waarom dit pakket?

De Paasdagen zijn voor de meeste mensen gewoon extra vrije dagen, maar waarom we precies Pasen vieren.....daar kunnen we niet bijster veel mee. Waar de gemiddelde Nederlander je met de kerstdagen nog wel kan vertellen dat het ontstaan is om de geboorte van Jezus te vieren, loopt men vast wanneer je vraagt wat Goede Vrijdag betekent.

In samenwerking met de Biertonne werd een pakket samengesteld met 6 mooie, diverse bieren waarvan de namen verwijzen naar de betekenis achter Pasen. In dit pakket krijg je in een flyer uitleg over de bieren maar ook over de achtergrond van de dagen voorafgaand aan Pasen en welke betekenis er van oudsher achter zit. Zeg maar een soort adventskalender rond Pasen.

Met dit pakket drink je vanaf de woensdag voor Pasen elke dag 1 bier met bijbehorende uitleg; een mooie manier om naar Pasen toe te leven, dachten wij zo!! Het Paasbierpakket kan al in de voorverkoop besteld worden voor €18,50 via de Facebook-pagina, direct bij een van de bestuursleden van Stichting BijbelBierBbq of natuurlijk bij de Biertonne.

Vanaf zaterdag **25 maart** staan de Paasbierpakketjes klaar bij de Biertonne maar kunnen desgewenst ook thuis bezorgd worden binnen Rijssen.



Namens het Stichtingsbestuur,

Jurgen/Leon/Arjan/Harmen/Wim

OPROEP PINKSTERCONFERENTIE

OPWEKKING 2023

Een paar weken geleden heeft er een oproepje gestaan in ons kerkblad om met een groep vanuit onze gemeente naar Opwekking te gaan. Er zijn diverse enthousiaste reacties binnen gekomen, dus dat is erg mooi! We hopen dat er gemeenteleden zijn die zich willen aansluiten.

Misschien is het goed om te weten dat we mensen zoeken die van plan zijn het hele weekend naar de conferentie te gaan. Opwekking wordt dit jaar gehouden van **vrijdag 26 mei tot en met maandag 29 mei**. Je kunt kamperen met een caravan, tent of campertje. Mocht je mee willen gaan, dan is het belangrijk je op te geven via de site www.opwekking.nl. De registratiegegevens mogen dan per mail worden doorgestuurd naar ons, zodat we als groepje bij elkaar kunnen staan. Ook groepen jongeren zijn van harte welkom mee te gaan.

Het liefst zien we de opgave voor **1 april**. We merken dat er ook gemeenteleden zijn die graag een dagje willen gaan. Super! Misschien ontmoeten we elkaar nog ergens op het terrein. Twijfel niet langer en geef je op! Dan maken we er samen een mooi weekend van.

Heb je vragen, mail, bel of app gerust!

Met een hartelijke groet,

Hans en Saskia van der Stouw
(06-47110075 of saskiavanderstouw@hotmail.com)

OVERIGE BERICHTEN

VRIJDAG 31 MAART 2023 (19.30 UUR)

R.K. DIONYSIUSKERK RIJSSSEN

JOHANNES PASSION J.S. BACH



CHR. DRATORIUMVER. HOSANNA
O.L.V. JACCO CAMPHENS

MET MEDEWERKING VAN:

MARLEEN EVERINK-SOPRAAN

LIEN HAEGEMAN-ALT

ARCO MANDEMAKER-TENOR

MARTIJN SANDERS-BAS

LEON VAN LIERE-TENDR / EVANGELIST

SANDER HEUTINCK-BAS / CHRISTUS-PARTIJ

HET VAN WASSENAER CONSORT-ORKEST

Hosanna

CHR. DRATORIUM VERENIGING

KAARTEN

TOEGANG € 29,50
T/M 20 JAAR € 25,-

VERKOOP

- BIJ KOORLEDEN
- READSHOP RIJSSSEN
- MAIL: [INFO@COVHOSANNA-RIJSSSEN.NL](mailto:info@covhosanna-rijssen.nl)
- BIJ INGAANG KERK (€2,- EXTRA)

ALGEMENE INFORMATIE

WWW.COVHOSANNA-RIJSSSEN.NL

[INFO@COVHOSANNA-RIJSSSEN.NL](mailto:info@covhosanna-rijssen.nl)

COV HOSANNA RIJSSSEN VOERT BACH'S JOHANNES PASSION UIT

Op **vrijdag 31 maart a.s.** voert COV Hosanna de Johannes Passion van J.S.Bach uit in de Dionysiuskerk te Rijssen. Een indrukwekkend werk waarin de lijdensweg en het sterven van Jezus Christus worden verbeeld. Het afgelopen jaar is er enthousiast gestudeerd aan deze imposante Passie en zijn de puntjes op de i gezet. De ruim 80 leden tellende oratoriumvereniging wordt begeleid door het Van Wassenauer Consort. Tenor Leon van Liere is de Evangelist, de Christus-partij wordt gezongen door bas Sander Heutinck. Overige solisten zijn sopraan Marleen Everink, alt Lien Haegeman, tenor Arco Mandemaker

en bas Martijn Sanders.

Hosanna staat onder leiding van dirigent Jacco Camphens.

Kaarten (€29,50 / €25,- t/m 20 jaar) zijn verkrijgbaar bij de koorleden, bij de Readshop Rijssen of per e-mail te bestellen info@covhosanna-rijssen.nl

Aan de kerk op 31 maart kosten de kaarten 2 euro meer.

Aanvang van het concert: **19.30 uur.**

PAASCONCERT JUDAH



Zaterdag **1 april** geeft Christelijk koor Judah o.l.v. Ronald IJmker haar jaarlijkse Paasconcert. We zijn erg blij dat strijkersensemble Che-Vanno haar medewerking

verleent. De met zorg uitgekozen liederen zullen hierdoor nog mooier klinken. Naast het ensemble zijn er nog meer musici aanwezig bij het concert: Luuk Schuurman – orgel, Laurence Fierens – piano, Johanneke Wilbrink – dwarsfluit.

Het concert bestaat uit drie onderdelen: Lijden – Opstanding - Uitzien. Bij elk onderdeel zijn bijpassende liederen en Bijbelgedeeltes gekozen. Daarnaast is er ook ruimte voor samenzang.

Kaarten zijn te verkrijgen via de website www.christelijkkoorjudah.nl of aan de kerk. Entree is 7,50 euro. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis het concert bezoeken. Aanvangstijd is **19.30 in de Schildkerk**. Van harte welkom! En lijkt het je leuk om te zingen bij Judah? Kom vrijblijvend een keer meezingen tijdens de open repetitieavonden op donderdag 6 en 13 april. We repeteren in het Honk, Rozengarde 59 te Rijssen van 19.30 - 21.30 uur.

PASSIE-PAASCONCERT LOOFT DEN HEER



In deze drukke tijd rondom Pasen nodigen wij, Christelijk Gemengde Zangvereniging "Looft den Heer" uit Notter, iedereen van jong tot oud van harte uit voor ons Passie-Paasconcert op **DV zaterdag 8 april** aanstaande in de **Dorpskerk in Wierden**. Tijdens dit concert willen wij samen stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Verlosser. Uiteraard blijven wij op deze stille zaterdag niet alleen maar achterom kijken, maar blikken we ook alvast

vooruit naar de opstanding van onze Heer.

Het belooft een concert te worden met ruimte voor bezinnen en vieren, verootmoediging en verlossing en uitkijken naar de toekomst.

Naast de bekende en nieuwe liederen die wij zullen laten horen, is er ook veel ruimte voor samenzang en kunnen we samen genieten van muzikale intermezzo's.

Medewerkers tijdens het concert zijn Ronald IJmker (orgel), Jan Lenselink (piano) en Cloë Elsenaar (viool). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Quintus Zwart.

Het concert begint om **19.30 uur** in de Dorpskerk, Burg. V.d. Bergsplein in Wierden. De deuren gaan om 18.45 uur open. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Viert u en vier jij met ons mee?

Meer informatie over het koor en de concerten is te vinden op:

www.loofdenheer.nl.

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING



Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament,

en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 220,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten.

Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06-47311830, dvdmeijden@hotmail.com.

GEBEDSKALENDER

Gebedskalender voor de periode van 18 t/m 31 maart 2023

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 18 maart:

"Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren." Spreuken 17:17 Laten we bidden dat Joden steeds meer van christenen op aan kunnen als vrienden en mensen die voor hen opkomen wanneer er antisemitisme aan de orde is of haat aan de staat Israël.

Zondag 19 maart, 4^e zondag 40-dagentijd:

"En opnieuw ontkende hij en zwoer: 'Echt, ik ken de man niet!'" Matteüs 26:72 Laten we bidden dat wij onze Heer niet zullen verloochenen als het ons te heet onder de voeten wordt.

Maandag 20 maart:

Laten we bidden voor de jongeren in onze gemeente. Of je nu 16+ bent of jonger: het is belangrijk om je op je plek te voelen binnen de Ontmoetingskerk.

Dinsdag 21 maart:

Voor moslims begint morgen de ramadan, de islamitische vastenperiode. Voor christenen in moslimlanden is dat vaak een tijd van onzekerheid en spanning. Laten we bidden om bescherming tegen aanslagen én om kansen om te getuigen van Jezus' overvloedige liefde.

Woensdag 22 maart:

Laten we bidden voor onze Kerkenraad die vandaag vergadert. Laten we bidden om Gods kracht en zegen bij het werken in en aan onze gemeente.

Donderdag 23 maart:

Laten we bidden voor onze ouderen. De telefoon en de televisie kunnen niet de warmte van echt bezoek vervangen. Laten we bidden of God hen wil bemoedigen en anderen wil aanmoedigen om warmte te brengen.

Vrijdag 24 maart:

Er zijn op dit moment veel mensen met zorgen en ziekte in de gemeente en binnen de familie-/kennissenkring van gemeenteleden. Laten we biddend om elkaar heen staan en het vertrouwen uitspreken dat God nooit loslaat wat Hij begon.

Zaterdag 25 maart:

Morgen is de "Mijn Lied avond" in onze kerk. Laten we bidden voor een mooie dienst waarin we elkaar mogen bemoedigen door de liedkeuzes van medegemeenteleden. Dat gemeenteleden ook de vrijmoedigheid mogen ervaren om te vertellen over hun geloofservaringen.

Zondag 26 maart, 5^e zondag 40-dagentijd:

"De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem"
Matteüs 27:39 Laten we bidden dat wij waakzaam zijn en niet meedoen als er gespot wordt met God en zijn Woord.

Maandag 27 maart:

Laten we bidden om vrede: in de wereld, in ons land en in ons hart.

Dinsdag 28 maart:

Laten we bidden om hulp bij onze volle agenda's, dat we leren om in afhankelijkheid van God te plannen.

Woensdag 29 maart:

Laten we danken voor het dak boven ons hoofd en bidden dat daklozen (veraf en dichtbij) ook snel deze zegen zullen mogen ontvangen.

Donderdag 30 maart:

Laten we bidden voor chronische zieken, voor de psychische zieken, de ongeneeslijke zieken en voor hen die uitslagen of ingrepen afwachten.

Vrijdag 31 maart:

"Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben." 1 Thessalonicenzen 4:9 Laten we bidden dat de liefde tussen Joden en Christenen zal groeien.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen naar gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl

Gebed van de week

Onze Vader, die in de hemel is.
Het is goed om op een dag als deze te zeggen
dat U bij ons bent, alle dagen van ons leven,
hoe U de grond onder onze voeten bent
in Christus, vanwege Pasen,
en toch en tegelijk.....
U weet hoe het in ons voelt en schrijnt,
als wij herinneren wie gestorven zijn:
die man, die vrouw, dat kind, die vriend,
geen kus meer, geen klankbord,
geen 'hallo' meer of 'dag'.
Dan vliegt het ons weer aan:
de leegte van het 'nooit meer',
en toch en tegelijk, nochtans,
in U zoeken wij onze kracht en vastheid.
Richt ons een dis aan,
waarop vreugde en veerkracht niet ontbreken.
O, Heer, schenk aan de dood voorbij,
uw vrede en wees nabij.
In alles wat is of komt,
uw dag van vrede en gerechtigheid,
naar de komst van Christus,
naar alles wordt nieuw,
de wereld een dansfeest en alle tranen afgewist,
voorgoed.
Amen

Ingezonden door Jaap Blok