

GEBEDSKALENDER

Gebedskalender voor de periode van 23 juli t/m 2 september 2022

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 23 juli:

Laten wij bidden voor onze regering, voor wijsheid in de beslissingen die zij moeten nemen.

Zondag 24 juli:

Laten we danken voor de mogelijkheid om, ook in vakantietijd, samen te komen als gemeente van de Heer om Hem te loven.

Maandag 25 juli:

"En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, Die ons gegeven is." Romeinen 5: 3-5
Laten we bidden voor de vervolgte christenen, dat zij zullen groeien in geloof en volharding.

Dinsdag 26 juli:

Laten we de Heer danken dat Hij ons bewaart in deze roerige tijden van corona, overstromingen, bosbranden, inflatie, oorlogen en geruchten van oorlogen. Laten we bidden dat wij standvastig op blijven zien naar Hem van Wie wij het mogen verwachten en Die ons tot Voorbeeld wil zijn.

Woensdag 27 juli:

Laten we bidden voor de dak- en thuislozen en voor al de mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld of natuurrampen.

Donderdag 28 juli:

Laten wij bidden voor dominee Egbert Egberts, dat hij zich door God gedragen weet in zijn werk. Laten we ook danken voor hem en al het werk dat hij doet in onze gemeente.

Vrijdag 29 juli:

Laten we bidden voor uitzicht en uitkomst in de stikstofproblematiek.

Zaterdag 30 juli:

"Vraag om vrede voor Jeruzalem: 'Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.'" Psalm 122: 6,7
Laten we met de psalmist meebidden om vrede voor Jeruzalem.

Zondag 31 juli:

Laten we bidden voor de mensen die wij, om wat voor reden dan ook, al een tijdje missen in onze samenkomsten. Dat voor hen niet zal gelden "uit het oog, uit het hart", maar dat we als gemeente samen verbonden mogen blijven.

Maandag 1 augustus:

Laten wij bidden voor onze jonge kinderen, dat zij zich thuis mogen blijven voelen in onze gemeente en zij zich een eigen plek mogen veroveren.

Dinsdag 2 augustus:

Laten we bidden voor allen die op vakantie zijn, dat ze gezond en uitgerust weer terug mogen komen om hun taken weer fris te kunnen oppakken.

Woensdag 3 augustus:

Laten we bidden dat we vaker tegen elkaar zeggen: "ik hou van jou".

Donderdag 4 augustus:

Laten we bidden en danken voor dominee Ger Zijl, dat hij zich gedragen mag weten door Gods Geest in het werk wat hij voor onze gemeente doet.

Vrijdag 5 augustus:

Laten we danken voor mooi weer, zonneschijn en de mogelijkheid om een licht voor de ander te zijn.

Zaterdag 6 augustus:

Laten wij bidden voor alle mensen die in deze periode, door welke omstandigheden dan ook, niet op vakantie kunnen gaan, maar dit zo graag zouden willen.

Zondag 7 augustus:

"Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven." Psalm 30:13 Laten we bidden dat de tijd zal komen dat Joden en christenen God eensgezind zullen loven op de nieuwe aarde.

Maandag 8 augustus:

Laten wij bidden voor alle deelnemers aan de groepen en voor eenieder die zich wil aanmelden als deelnemer. Dat zij de drempel willen en durven nemen om zich aan te melden.

Dinsdag 9 augustus:

"Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd." Psalm 139: 3 Laten we danken dat God altijd met ons mee gaat of we nu ver van huis zijn of juist heel dicht bij.

Woensdag 10 augustus:

Laten wij bidden dat we om blijven zien naar elkaar, ook nu dat juist in de vakantieperiode misschien wat minder makkelijk is.

Donderdag 11 augustus:

Laten wij danken voor alle vrijwilligers in onze gemeente, voor en achter de schermen.

Vrijdag 12 augustus:

Laten wij bidden dat corona stopt met de nieuwe opmars die deze ziekte nu toch weer lijkt te maken. Laten we danken dat over het algemeen de ziekte minder ernstig lijkt.

Zaterdag 13 augustus:

Laten wij bidden voor onze lokale overheid, ook nu in de vakantieperiode, dat zij goede beslissingen mogen nemen.

Zondag 14 augustus:

Laten wij God danken dat wij vandaag weer gesterkt mogen worden in ons geloof, zodat we weer met hernieuwde kracht de week in mogen gaan en daarin Gods liefde mogen uitdelen aan de mensen om ons heen.

Maandag 15 augustus:

Laten we bidden voor de leden van onze kerkenraad. Laten we ook voor hen danken, dat zij de taak van ouderling of diaken op zich hebben genomen en dat zij zich ook juist nu in de vakantieperiode toegerust mogen weten en zich mogen opladen voor weer een nieuw kerkelijk seizoen.

Dinsdag 16 augustus:

"HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde." Psalm 8:2. Laten wij dankbaar zijn dat onze God een groot God is en Hem blijven loven en danken voor al het goede wat wij mogen ontvangen.

Woensdag 17 augustus:

Laten wij bidden voor gezinnen die een kind hebben met een beperking, dat ze het vol kunnen houden om de benodigde zorg te kunnen geven.

Donderdag 18 augustus:

Laten wij danken voor onze kerkelijk werkers Fien Venema en Rita van Herk. Dat zij zich gedragen en gezegend mogen weten in het vele werk wat zij beiden, ieder op hun eigen plaats, verzetten voor onze gemeente.

Vrijdag 19 augustus:

Laten we bidden dat we samen als gemeente een manier vinden om de jeugd meer aan te spreken. Dat ze het gevoel hebben welkom te zijn en dat we ze de kracht van geloven in God mogen laten ervaren.

Zaterdag 20 augustus:

Laten we bidden dat iedereen gezond en met nieuwe energie van de vakantie mag terugkomen.

Zondag 21 augustus:

"... Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 'Spreek, HEER, Uw dienaar luistert.'" 1 Samuel 3:9 Laten we bidden dat we vandaag de stem van de HEER verstaan en er naar zullen handelen.

Maandag 22 augustus:

Laten we danken voor het werk wat weer opgepakt mag worden na een vakantie. Laten we bidden voor mensen die ongewenst buiten de arbeidsmarkt staan, dat zij toch een voor hen waardevolle plaats in de samenleving mogen innemen.

Dinsdag 23 augustus:

Laten we bidden voor het werk dat de medewerkers van Open Doors met Gods hulp kunnen doen onder de vervolgte kerk. Laten wij God danken dat het Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo weer geopend is en dat mensen uit allerlei landen hier een bezoek hebben gebracht. Laten wij bidden dat bezoekers zo geraakt mogen worden door de bijzondere verhalen die ze daar horen, zien en lezen.

Woensdag 24 augustus:

Laten wij blijven bidden voor hen die ziek zijn, gezien en ongezien. Laten wij bidden dat zij zich in hun ziekzijn afhankelijk mogen blijven weten van Hem voor wie niets verborgen is en bij Wie de bron van leven is.

Donderdag 25 augustus:

Laten wij danken voor onze kosteres Paulina en haar team van kosteres om haar heen. Laten wij hun werk opdragen en dankbaar zijn dat zij dit kunnen doen.

Vrijdag 26 augustus:

“Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen.” Filippenzen 1: 14
Laten we bidden voor de vervolgte christenen, dat zij moed krijgen om Christus bekend te maken.

Zaterdag 27 augustus:

“Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.” Spreuken 15: 23
Laten we bidden dat wij met wijsheid woorden zullen spreken tegen onze naaste.

Zondag 28 augustus:

Laten we bidden voor de jonge ouders die vandaag hun kindje laten dopen. Dat zij na de doop blijven zoeken naar de levende God en niet in de grijze massa verdwijnen.

Maandag 29 augustus:

Laten we bidden voor onze jongeren, die vandaag weer naar school gaan. Vooral voor de groep die op een nieuwe school of in een nieuwe klas moeten beginnen. Laten wij bidden dat zij dit een mooie uitdaging vinden en dat zij daar gauw op hun plek mogen zijn.

Dinsdag 30 augustus:

Laten wij bidden voor de voorbereidingscommissie voor het startweekend die een mooi programma in elkaar probeert te zetten. Dat wij als gemeente weer enthousiast mogen beginnen aan een nieuw seizoen.

Woensdag 31 augustus:

Laten we danken voor alle huwelijken die dit jaar gesloten zijn en bidden dat deze en andere huwelijken liefdevol mogen blijven.

Donderdag 1 september:

Laten we danken voor het feit dat we naar werk of school mogen gaan, wat weer structuur brengt in het leven van gezinnen.

Vrijdag 2 september:

Laten we bidden voor alle oude mensen die moe geworden zijn van het leven.

Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl