

GEBEDSKALENDER

Gebedskalender van 27 november t/m 10 december 2021

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 27 november:

Willen we bidden voor onze jongeren. In deze wereld kunnen ze wel wat houvast en kracht van ons gebed krijgen.

Zondag 28 november:

Laten we deze eerste adventszondag bidden dat het licht van de wereld steeds stralender gaat schijnen in deze wereld.

Maandag 29 november:

Gisteravond is Chanoeka begonnen, het feest waarop de her-inwijding van de Tempel in 164 voor Chr. wordt herdacht. Chanoeka is het feest van het licht. Laten we bidden voor gezegende feestdagen voor het Joodse volk.

Dinsdag 30 november:

Laten wij vandaag bidden voor onze regering: dat Hij hen mag sturen, aanwezig mag zijn opdat we zo ook onze toekomst vol vertrouwen in mogen gaan. Laat eigenbelang hierin niet hoogtij vieren!

Woensdag 1 december:

Bidden we voor verzachting van de steeds groter wordende verdeeldheid in de samenleving en in Rijssen. Dat we samen mogen bidden om liefde en omzien naar elkaar.

Donderdag 2 december:

Bidden we dat wij Gods stem zullen verstaan over Zijn bedoeling in en met ons leven.

Vrijdag 3 december:

Bidden wij voor kinderen in de knel, in Nederland en ook daarbuiten. Voor deze kinderen van de rekening, die minder kansen hebben.

Zaterdag 4 december:

We bidden voor hen die het door de voortdurende Corona- situatie financieel heel moeilijk hebben en voor diegenen waar ontslag dreigt.

Zondag 5 december:

Laten we bidden voor onze kosters, nu er met de kersttijd die er aankomt voor hen ook een drukke tijd aanbreekt. Laten we danken voor onze kosters voor het gastvrije gezicht dat zij namens ons hebben naar eenieder toe.

Maandag 6 december:

Willen wij bidden voor alle gemeenteleden die voor of achter de schermen actief bezig zijn.

Dinsdag 7 december:

Bidden we voor de jongerenafdeling van Christenen voor Israël, Isreality en dat er via de sociale media en het Isreality magazine veel jongeren bereikt worden met de boodschap dat God een plan heeft voor Israël en trouw is aan Zijn volk.

Woensdag 8 december:

Bidden we dat we verenigd in liefde verder gaan en niet de polarisatie groter laten worden.

Donderdag 9 december:

Willen we bidden voor onze eigen gemeente. Dat gemeenteleden weer het verlangen krijgen om samen hun geloof te beleven en de verbondenheid met God en met elkaar te ervaren.

Vrijdag 10 december:

Bidden we om open harten die luisteren naar wat God van ons wil, moed om te veranderen wat nodig is en om geduld als dat nog te vroeg is voor anderen.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen naar:

emailadres: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl

mobiel: Joop Bökkerink 06-23226407