

ons kontakt



**Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4**

Verschijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSSEN

☎ 0548-540032/06-17660856; ✉ onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl

Eerstvolgende kopij inleveren **vóór vrijdag 5 juni 20.00 uur.**

BEZORGING ONS KONTAKT

Mevr. G. Grevelink, ☎ 06-20528002; ✉ gerlindegrevelink@gmail.com

ABONNEMENT:

Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL

www.ontmoetingskerkrijssen.nl; ✉ info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU

Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSSEN

☎ 0548-517132; ✉ kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT

Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSSEN

☎ 06-19863293; ✉ ds.sander.ris@gmail.com

Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal

☎ 06-12120010; ✉ gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK WERKER

Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten

☎ 06-38258241; ✉ herkvanrita@gmail.com

SCRIBA

Mevr. Ilse Bökkerink-Dunki Jacobs, Elsenerstraat 30, 7461 DN Rijssen

☎ 06-52330833; ✉ scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSSEN

☎ 06-45070711; ✉ hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER

☎ 0548-517421; ✉ penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42

KOSTER

Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSSEN

☎ 0548-513129; ✉ koster@ontmoetingskerkrijssen.nl

61^e jaargang no. 11
Vrijdag 29 mei 2020

*Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak.
Het was in het hele huis te horen.
Handelingen 2: 1-2*

ZONDAG 31 MEI – 1^e PINKSTERDAG

Kerkdiensten:

10.00 uur: ds. S. Ris

Collectes:

1^e collecte: ZWO – Kerk in Actie (Zie "Informatie bij de diensten")

2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

ZONDAG 7 JUNI

Kerkdiensten:

10.00 uur: ds. G. Zijl

Collectes:

1^e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie

2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN 31 MEI

Collecte Pinksteren

De collecte tijdens de dienst op Pinksteren zal, via Kerk in Actie, zijn voor de christenen in Marokko. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen en er komen ook steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. In Rabat is een theologisch centrum dat predikanten opleidt. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen verschillende religies en culturen en ze bieden hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. U kunt dit doel steunen door via de app 'Givt' te geven tijdens de dienst op eerste Pinksterdag. Alvast bedankt!

UIT DE CLUSTERS

Afgelopen week is Inge Wessels-Rietman, Fr. Halsstraat 1, 7462 BH te Rijssen voor een paar weken voor revalidatie opgenomen in Het Roessingh (Postbus 310, 7500 AH te Enschede - 1e verd. kmr. 11). Afgelopen zondag heeft zij na de dienst de bloemen namens ons als gemeente ontvangen. Ter bemoediging! We wensen haar sterkte en beterschap!

Mw. B. den Bak – Berendse (Plein 1940-1945 nr. 55, 7461 MC, cluster 2) verblijft voor revalidatie in 'Het Meulenbelt', Almelo (Afdeling Weleveld, kamer 1).

Jan en Gerlinde Bolink kregen ook zo'n prachtzoon: op 12 mei werd **Tijn** geboren, het nieuwe broertje van Sam (Welleweg 11, 7462 GE, cluster 9). Van harte gefeliciteerd! We bidden jullie alle liefde, goedheid, kracht en wijsheid van God toe.

Op 16 april werd **Mathijs** geboren, de zoon van Mark en Janet Fokker, broertje van Femke (Pr. Bernhardstraat 29, 7462 GS, cluster 10). We feliciteren jullie van harte met dit nieuwe wonder van leven in jullie gezin. Dankbaar ook voor het geloof dat uit jullie geboortekaartje spreekt: wees gezegend als gezin!

ds. S. Ris, ds. G. Zijl, R. van Herk, Kerkelijk werker

VAN DE PREDIKANTEN EN KERKELIJK WERKER

Het is nu ruim 2 maanden geleden dat het besluit moest vallen dat wij, pastores van de Ontmoetingskerk, niet meer bij gemeenteleden op bezoek zouden gaan. Dit om te voorkomen dat we elkaar zouden besmetten met het Covid-19 virus en dat wij dat virus 'mee' zouden nemen naar een volgend gemeentelid dat wij bezoeken.

De uitbraak van het virus is inmiddels tot staan gebracht. Dwars door alle kennis en kunde van virologen, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden heen, proeven wij daarin de zorg en de goedheid van onze God, die mensen in staat stelt ziekten te begrijpen en te behandelen! Danken wij Hem daarvoor!

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de coronamaatregelen nog wel even gaan duren. Met name het 1,5 meter afstand houden van elkaar, en het geen contacten met andere mensen aangaan als jezelf denkt mogelijk ziek te zijn. Gegeven deze situatie hebben wij als pastores besloten dat we in principe weer meer op bezoek gaan. De telefoon heeft zeker hulp geboden in de afgelopen maanden, maar er gaat toch niets boven het elkaar persoonlijk ontmoeten. Hebben jij en u er behoefte aan een van de pastores in jouw en uw cluster te spreken, bel hen daar dan over. Dat helpt ons echt. We kunnen ons namelijk voorstellen dat er ook nu nog mensen zijn die het misschien niet prettig vinden dat we onaangekondigd weer op de stoep staan. Als jij en u geen bezoek wensen, laat dat dan aan ons weten.

Als we niet horen dat we niet welkom zijn, betekent dat dat we in principe weer gewoon langskomen. Wel blijven we voorzichtig met het bezoeken van mensen waarvan wij weten dat ze tot risicogroepen behoren. Wie tot een risicogroep behoort en toch graag bezoek wil, doet er echt goed aan even te bellen. Zo geven we elkaar over en weer duidelijkheid.

Mogen alle ontmoetingen, ook die tussen gemeenteleden onderling, ertoe bijdragen dat wij, leden van de Ontmoetingskerk Rijssen, samen toegroeien naar Hem die het hoofd is van de gemeente: Jezus Christus.

Rita van Herk, Kerkelijk werker

Een bericht voor alle doopouders

Beste ouders die graag hun kindje willen laten dopen, Het is natuurlijk best vervelend dat er door de beperkende maatregelen rondom Corona geen doopdiensten gehouden kunnen worden. Ik begrijp heel goed dat je je daar zorgen over maakt of dat je er gewoon een slecht gevoel bij hebt. Samen met ds. Ger Zijl ben ik bezig met een plan een doopdienst te kunnen organiseren. Maar het zal waarschijnlijk nog wel een paar weken kosten om een doopdienst mogelijk te maken. Graag neem ik je even mee in de overwegingen rondom een doopdienst in Corona-tijden.

Hoeveel dopelingen per doopdienst?

Net als alle andere diensten, mogen er per 1 juli aanstaande maximaal honderd mensen aanwezig zijn in ons kerkgebouw. Je begrijpt: dat roept wel een paar vragen op als het gaat om doopdiensten. Uit ervaring weten we dat tijdens doopdiensten onze kerk (over)vol zit. De 'honderd-personen-regel' betekent dat we in een doopdienst slechts enkele dopelingen kunnen dopen. Tot nu toe gaan we ervan uit dat we bij een doopdienst drie á vier kinderen kunnen dopen. Samen met jullie als gezin, betrokken familie- en gemeenteleden kunnen we de kerk dan vullen volgens de Corona-maatregelen.

Hoeveel doopdiensten?

Op dit moment is er een flink groeiende groep doopouders die hun kleine willen laten dopen. Wanneer we ons kerkgebouw vanaf 1 juli openen voor maximaal honderd bezoekers en rekenen op ongeveer drie á vier dopelingen per doopdienst; dan zullen we aardig wat doopdiensten nodig hebben om onze 'achterstand' in te halen. Op dit moment beraden we ons erop hoe we in de zomer- en herfstmaanden meerdere doopdiensten kunnen houden binnen de kaders van het 'nieuwe normaal'.

Hoe gaan we dopen?

Wij als predikanten mogen geen water gieten over het hoofdje van jullie kinderen. In alle omstandigheden hanteren wij de 'anderhalve-meter-regel' en voorkomen we elk fysiek contact.

We willen echt niet dat jullie als ouders of de kinderen besmet raken in een doopdienst. Daarvoor is dit virus te gevaarlijk.

Binnen de landelijke kerk zijn er allerlei ideeën geopperd om toch te kunnen dopen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over het idee dat ouders zélf water over het voorhoofd van hun kleine sprenkelen, wanneer de predikant de doopwoorden uitspreekt en een zegenend gebaar maakt. Het is belangrijk dat we hier goed over nadenken. Wanneer een doop niet goed gebeurt, is ze ongeldig in de kerken. En dat kan, ook in het verdere leven van het kind, vervelende dingen opleveren. Je begrijpt: als predikanten hebben we de tijd nodig om alles goed te doordenken.

We houden je op de hoogte

Tot nu toe heb ik jullie via de mail en de whatsapp kort uitleg gegeven en jullie geduld gevraagd. Wanneer je nog geen contact met mij hebt gehad, mail of bel me op ds.sander.ris@gmail.com of 06-19863293. Ook via Ons Kontakt houden we jullie in de komende weken op de hoogte van de ontwikkelingen rondom doopdiensten.

Maar is het niet slecht om de doop zolang uit te stellen?

Misschien vind je het als ouder geen probleem om nog een paar maanden te wachten met het dopen van de kleine. Maar ik kan me goed voorstellen dat je daar dubbele gevoelens bij hebt. Ik krijg regelmatig de vraag: 'Mag dat wel, de doop maandenlang uitstellen?'.

Kort door de bocht is het antwoord op die vraag: 'Ja, dat mag'. God is niet Iemand die ongeduldig op zijn horloge kijkt. En je kind loopt geen gevaar wanneer het op een later moment de doop ontvangt. De doop gaat over geloof, hoop en liefde. Niet over strikte regels en een dreigende vinger wanneer je het anders doet.

Tegelijkertijd is de doop geen 'dingetje' dat je maar even uitstelt.

De doop is een sacrament: het heeft iets menselijks en iets goddelijks.

Het goddelijke en heilige van de doop gaat erover dat Jezus zelf ons de opdracht heeft gegeven om te dopen en geen enkel kind tegen te houden.

Op een wonderlijke manier is Jezus zelf aanwezig wanneer we een kindje of een volwassene dopen. Het is een heilig gebeuren. We kijken er vaak met verwondering en ontzag naar.

Maar de doop heeft ook iets menselijks. Het doopwater is geen magisch water. De woorden die we zeggen tijdens de doop en het hele ritueel met water dat we uitvoeren is geen toverstok. Alsof God op het moment dat wij dopen zegt: 'O ja, nu hoort die kleine bij Mij'. Alsof wat wij doen tijdens de doop God voorschrijft wat Hij moet doen. God is Góð. Hij heeft samen met Jezus en de heilige Geest, los van wat wij doen en zeggen, Zijn wonderen gedaan voor, in en met je kind. Daarom noemen we de doop een 'teken'.

Net als een bord op de snelweg dat je de richting wijst. De doop wijst jou er op wat God aan het doen is.

We doen dus ons uiterste best om de doop zo goed mogelijk te organiseren. We gaan niet op ons achterste zitten. Tegelijkertijd is God niet afhankelijk van wat wij doen. Hij is jouw kind aan het liefhebben. Hij is zijn reddingswerk in onze kinderen begonnen. Hij trek je kind nu al naar Zich toe. Ik hoop dat we dit werk van God snel zichtbaar kunnen maken door je kind te dopen. Tegelijkertijd hebben we geen stresserige haast.

Als je vragen of bedenkingen hebt

Mocht je blijven zitten met vragen of bedenkingen, schroom dan niet om mij of ds. Ger Zijl te mailen of te bellen. We denken graag met je mee. We willen jullie als doopouders niet het gevoel geven dat je er 'maar een beetje bij hangt'. Weet ons te vinden.

ds. Sander Ris

ANDERHALVE METER KERK

Ook als Ontmoetingskerk zullen we in de komende maanden onze diensten en kerkelijke activiteiten aanpassen aan de anderhalve-meter-samenleving. Een team bestaande uit kerkenraadsleden, kosters en andere betrokkenen is op dit moment plannen aan het maken.

Als 'Anderhalve Meter Team' hopen we u en jou in de maand juni te informeren over:

- hoe de kerkdiensten er uit gaan zien vanaf 1 juli;
- hoe kringen, jeugdgroepen en andere kerkelijke groepen het kerkgebouw kunnen gebruiken in de zomermaanden en in het nieuwe kerkelijke seizoen vanaf aanstaande september.

Kerkdiensten

Vanaf 1 juni a.s. mogen er maximaal dertig mensen in een kerkgebouw samenkomen, los van de aanwezigen die een functie of rol hebben tijdens de dienst. Omdat wij als Ontmoetingskerk een grote gemeente zijn, is het maximale aantal van dertig personen te weinig om op een goede manier diensten te verzorgen. Hoe knip je onze grote gemeente op in kleine groepen van dertig die dan omstebeurt naar de kerk gaan? Dat levert organisatorische hectiek op.

In de maand juni zullen er dus alleen mediadiensten worden verzorgd op de zondagochtend om 10.00 uur. Op de zondagavond wordt er via Kerk TV een muziekprogramma uitgezonden vanuit onze kerk.

Vanaf 1 juli wordt het anders: dan mogen er maximaal honderd mensen samenkomen in een kerkgebouw. We hopen dan weer 'gewone' kerkdiensten te kunnen verzorgen. Maar zo 'gewoon' zal het niet zijn.

Zolang de regering het zingen in grote groepen afraadt, zal er in de kerkdiensten niet gezongen worden. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de toiletten en de garderobe. We zullen tot in de details moeten uitdenken hoe het zal gaan met de kerk binnenkomen en weer uitgaan en andere hygiënische zaken.

Een andere vraag is hoe we alle gemeenteleden in onze kerk de gelegenheid geven om vanaf 1 juli kerkdiensten te bezoeken. Vanuit de landelijke kerk is een Registratiesysteem verplicht gesteld. Er zal dus uitgedokterd moeten worden hoe we als gemeente, in groepen van maximaal honderd mensen, omstebeurt de kerkdiensten bezoeken. En hoe we dat gaan registreren.

Vanuit de landelijke kerk is een 'Gebruiksplan' verplicht gesteld. Wij als Anderhalve Meter Team schrijven in de komende weken het Gebruiksplan. Daarin wordt bovenstaande uitgewerkt. In het Gebruiksplan wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe de looproutes in onze kerk er uitzien en hoeveel mensen er per dienst in de kerk kunnen zijn gelet op de anderhalve-meter-regel.

Avondmaalsdiensten en Doopdiensten

Gezien de beperkende maatregelen zullen we in de komende maanden nog geen Heilig Avondmaal vieren in de morgendiensten. Ds. Sander Ris en ds. Ger Zijl werken op dit moment aan een plan om weer te beginnen met doopdiensten. We hebben nog geen concrete datum op het oog, maar voelen wel de urgentie om zo snel mogelijk doopouders in de gelegenheid te stellen hun kind te kunnen laten dopen.

Kerkelijke activiteiten: kringen, groepen en jeugdwerk

Vanaf 1 juni mogen er groepen tot maximaal dertig mensen in de kerk samenkomen, wanneer de maatregelen van de regering goed gehanteerd worden. Het Anderhalve Meter Team onderzoekt hoe dat in de praktijk in ons kerkgebouw werkt. Hoe groot kunnen groepen, kringen, commissies en clubs zijn om 'corona-proof' samen te komen in onze kerk? Hoe verzorgen we de noodzakelijke schoonmaak van ons kerkgebouw nadat een groep samen is gekomen in één van de zalen? Er zijn een hoop vragen. Op dit moment zijn we als Anderhalve Meter Team hard aan het werk om hier antwoorden op te krijgen.

Hoe u/jij ons kan helpen

Waarschijnlijk hebt u, heb jij de nodige ideeën over hoe we er antwoord op kunnen gaan geven. In de komende weken zullen wij als Anderhalve Meter Team in sneltreinvaart een heel aantal zaken moeten regelen. We vinden het dus vooral fijn wanneer je voor ons bidt: om wijsheid, moed en kracht uit Gods hand. Wanneer je een vraag aan ons hebt, een tip of een idee mail dan naar ds. Sander Ris op ds.sander.ris@gmail.com of bel hem via 06-19863293.

'Ik wil graag in de kerk samenkomen met mijn groep, wat nu?'

In de maand juni wordt er in onze kerk vergaderd door de Kerkenraad en zal er een aangepaste vergadering plaatsvinden van de Algemene Kerkenraad.

Als Anderhalve Meter Team zullen we met een aantal kerkelijke groepen experimenteren hoe zo'n samenkomst in ons kerkgebouw verloopt, in acht nemende alle maatregelen rondom het coronavirus.

Voor het overige zullen er in de maand juni nog geen activiteiten plaatsvinden in onze kerk.

Met vragen en verzoeken kan je wederom terecht bij ds. Sander Ris op ds.sander.ris@gmail.com of via 06-19863293.

Het Anderhalve Meter Team

Het Anderhalve Meter Team bestaat uit de volgende mensen:

- Paulina ter Steege en Corry Meulenkolk (namens de koster)
- Ilse Bökkerink (scriba)
- Trijnie Hoogsteen (namens de werkgroep Vieren)
- Jenet Nijkamp (namens de werkgroep Jeugd)
- Gerrit Baan (namens de werkgroep Beheer)
- Martin Brinks (namens de werkgroep Diaconie)
- Wim Siemerink (namens het Mediateam)
- Sander Ris (namens de voorgangers)

Leestips

Wanneer je wat meer wilt weten over de maatregelen van de regering, het RIVM en de landelijke Protestantse kerk en hoe er in de Kerk wordt nagedacht over 'anderhalve-meter-kerk-zijn', dan kan je goed terecht op de volgende websites:

- <https://www.protestantsekerk.nl/> (Lees vooral eens het Protocol);
- <https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona>

(Dit is de website van onze classis-predikant waarop hij wekelijks updates geeft).

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND

Ingekomen van

- Enter: Mevr. F.F. Brinks - Siepel, Biesterij 1, Cluster 4.
- Vriezenveen: Dhr. en mevr. G.J. Schepers, Hondsdraf 8, Cluster 13.

Verhuisd

- Fam. S. Freeke van Fluitekruid 77, Cluster 13 naar Mulder 31, Cluster 12.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132

NOABERS

Noabers en het verjaardagsfonds

In onze vorige bijdrage in Ons Kontakt hebben we aangegeven dat er nog vragen zijn over het verjaardagsfonds. Inmiddels zijn die vragen opgelost. Sinds begin mei worden de kaarten van het verjaardagsfonds bezorgd door de noabers. Of in enkele gevallen door de ouderlingen of diakenen van de clusters omdat we in een aantal clusters nog wat noabers missen.

Wie al een kaart heeft gekregen heeft gezien dat die ook anders is dan in de afgelopen jaren. Er is geen zakje meer bijgevoegd. In de kaart zit nu een mooie sticker, ontworpen door het Mediateam van de Ontmoetingskerk. Daarin wordt nog wel de aandacht gevraagd voor het verjaardagsfonds, waaruit de bloemen in de kerk, de opkickers, de organisatie van bijzondere diensten, enz. wordt betaald. Als men daar een bijdrage aan wil geven kan dat via de app Givt of door een gift over te maken op de bankrekening van de kerk (o.v.v. Verjaardagsfonds).

De organisatie van het verjaardagsfonds ligt nog steeds bij Gonda Leferink, die ook heeft meegedacht over de nieuwe opzet en het ontwerp van de sticker. Elke twee maand zorgt zij dat alle kaarten voor de komende maanden per cluster en daarbinnen gesorteerd per noaber, klaar staan om opgehaald te worden door een ambtsdrager van de cluster. Die kan vervolgens eenvoudig de kaarten bezorgen bij de noabers.

Zoals gezegd missen we nog steeds wat noabers in enkele clusters. Misschien is juist deze tijd, waarin we ook in Rijssen zuchten onder het Corona virus, de goede tijd om na te denken of u niet wilt bijdragen aan het omzien naar elkaar binnen de Ontmoetingskerk. Mocht u daar iets in willen betekenen neem dan contact op met uw clusterouderling of met een van ons.

Gerdien Nijzink, Martin Poortman en Jan Willems

DANK U WEL

*Uw woord, gebaar of kaart doen ons goed
Zeker wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet*

We willen u graag bedanken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa.

Herman van de Riet

De overweldigende belangstelling tijdens de condoleance en de dankdienst voor het leven van Herman hebben ons goed gedaan.

Het is voor ons van grote steun.

*Dien van de Riet – ter Weel
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.*

DANK U WEL

We zijn vier weken geleden overvallen door het bericht dat Herman lijdt aan een agressieve vorm van longkanker en niet meer kan genezen.

De artsen proberen nog wat tijdwinst te behalen door 4 behandelingen met chemo- en immunotherapie. Gisteren (19 mei) heeft hij de eerste behandeling gehad en tot nu toe verdraagt hij het goed.

We zijn in de afgelopen weken overstelpt met kaarten, telefoontjes en mochten ook bloemen ontvangen vanuit de gemeente. Daarvoor willen wij jullie hartelijk danken! Wij voelen ons heel erg bemoedigd door het feit dat zovelen met ons meebidden en bovenal voelen wij ons gedragen door Gods nabijheid, steun en kracht in deze moeilijke tijd.

Nogmaals dank voor jullie medeleven!

Herman en Fien Venema

COMMISSIES

ZWO



Opbrengst collecte

Voor de collecte van zondag 29 maart dat bestemd was voor straatmeisjes in Ghana is € 391,29 opgehaald.

Via gemeenteleden kwam er nog een extra bedrag binnen, waarna er vanuit de ZWO commissie € 500,- is overgemaakt

naar dit mooie doel.

Overige opbrengst

Daarnaast is onlangs dhr. H. Veurink langsgekomen met een mooi bedrag van € 300,-. Dit heeft hij opgehaald door zijn postzegelhobby.

Hartelijk bedankt!

Namens de ZWO-commissie,

Janice Schellevis

Terugkoppeling Stichting Shoma

Vorig jaar was het grote doel dat wij hebben gesteund Stichting Shoma.

Onlangs hebben wij een update ontvangen van hen, deze willen we graag met u delen:

'We zijn de ZWO van onze Ontmoetingskerk nog steeds dankbaar voor de mooie bedragen die we vorig jaar mochten ontvangen. Er is inmiddels weer heel wat gebeurd, wat voor ons de aanleiding is om nog een update te geven van de stand van zaken op onze school in Rubya in Tanzania. In januari is een nieuwe klas gestart met o.a. een aantal kansarme kinderen die volledig door Shoma gesponsord worden. Het aantal kinderen groeit dus elk jaar. De provisorische keuken voldeed niet meer en net voor de Kerst is een nieuwe keuken afgebouwd en in gebruik genomen. Ca. 150 kinderen krijgen hieruit iedere dag twee maaltijden. Ook op de schoolresultaten zijn we trots.

Tijdens een verplichte landelijke toets van groep 6 stonden we op de 4^e plaats van ons district.

Toen we in november in Tanzania waren, heeft de school elektriciteit gekregen, geleverd door zonnepanelen en accu's. Dit project kwam o.a. tot stand in samenwerking met Wilde Ganzen. De schoolleiding begon het nieuwe schooljaar (januari) vol enthousiasme. Toen kwam daar een kink in de kabel, omdat ook Tanzania te maken kreeg met het corona virus.

Tot nader bericht zijn alle scholen gesloten. Veel privé scholen hebben hun personeel ontslagen. Dat kan daar van de ene op de andere dag.

Onze leraren blijven voorlopig in dienst, echter wel tegen een gereduceerd salaris. Onze inkomsten van betalende ouders zijn opgedroogd. Ook daar zijn de economische gevolgen groot. Er wordt wel zoveel mogelijk geprobeerd de kinderen via huiswerk aan het leren te houden. Bij gebrek aan computers moet alles met de hand worden geschreven. Verder wordt het land geteisterd door sprinkhanen en valt er heel veel regen. Hierdoor stijgen de voedselprijzen.

In onze nieuwsbrieven, te vinden op Shoma.nl, wordt regelmatig verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen. Ondanks het feit dat onderwijsbevordering ons hoofddoel is kan het zijn dat wij nu ook op een andere manier ondersteuning moeten verlenen. Tot zover de ontwikkelingen rond onze stichting Shoma. ZWO Rijssen heeft er geweldig aan bijgedragen om onze droom (zoveel mogelijk kansarme kinderen onderwijs te bieden en van maaltijden te voorzien) werkelijkheid te laten worden.

Hartelijke groet, Namens Stichting Shoma, *Jellie Schelhaas en Jaap Bargeman*

VERENIGINGEN EN GROEPEN



Zoals u misschien al weet hebben we vanuit het gebedsteam van de Ontmoetingskerk 24/7 Prayer opgezet. Een onderdeel hiervan is: het avondgebed.

Elke maandag-, woensdag,- en vrijdagavond om 21.00 uur wordt dit live uitgezonden via

Facebook (24/7 Prayer Rijssen), maar vanaf **1 juni** nu

ook op kerk tv/kerkdienstgemist op de site van de Ontmoetingskerk.

Het avondgebed wordt geleid door verschillende gemeenteleden.

In dit kwartiertje lezen we samen uit de Bijbel, bidden we samen en is een korte overdenking.

Elk avondgebed is ook terug te kijken, zowel op facebook als op kerkdienstgemist.

We hopen dat we nu nog meer mensen kunnen bereiken en op deze manier ons verbonden mogen voelen met God en met elkaar.

Kijkt, luistert en bidt u mee?!

*Rita Kamp, Jenet Nijkamp, Marieke ter Keurst
Gebedsteam Ontmoetingskerk*

BijbelBierBbq waagt volgend jaar een nieuwe poging.



Zoals te verwachten, laat het bestuur van Stichting BijbelBierBbq weten dat het geplande evenement op 20 juni 2020 niet doorgaat.

Als verklaring geven de heren aan: 'Naast het feit dat we niet met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn, vinden we het niet verantwoord om in deze tijd een evenement te organiseren

waar zoveel mannen bij elkaar komen. Wij willen het virus niet verspreiden en kunnen de afstand van 1,5 meter tot de andere deelnemers ook niet garanderen. Het is erg jammer maar dit is wel de enige juiste keuze.

Volgend jaar hopen we op een nieuwe kans.' De mannen die al een kaart kochten hebben inmiddels een bericht ontvangen over de afhandeling van hun kaarten.

Voor de editie van 2020 heeft de Berghoeve Brouwerij uit Den Ham een speciaal bier gebrouwen, een prachtige weizen met een verrassende twist. Omdat het zonde is om de brouwer met deze bieren te laten zitten, staat er binnenkort een link op de Facebook-pagina van BijbelBierBbq om dit bier te bestellen. Steek de bbq aan, trek een biertje los, heb een goed gesprek met de buurman en je hebt je eigen BBB in het klein.

Het bestuur richt zich voor nu op de organisatie van een nieuw evenement in 2021, in de hoop dat het corona-virus dan definitief in bedwang gehouden wordt en we weer de vrijheid mogen ervaren. BijbelBierBbq gaat ervoor om met elkaar een dag vol diepgang, lekker speciaal bier, vlees van de bovenste plank, ontmoeting en gezelligheid te organiseren. Als mannen onder elkaar!

Bestuur Stichting BijbelBierBbq

GEDICHT

Alles heeft zijn tijd

Zoals het staat geschreven
en onze God het leidt,
heeft alles hier op aarde
gewis zijn eigen tijd.

Het sterven en het wenen
heeft een bepaalde tijd,
totdat het door de jaren
van 's levensloop verglijdt.

Liefhebben en omhelzen
en spreken heeft zijn tijd.

Bewaren en verliezen
en scheuren heeft zijn tijd.
Zo lang mag treuren duren,
als God het heeft bepaald,
waarna intense vrede
in harten nederdaalt.

Laat deze troost je sterken:

Niets blijft zoals het is!
Na nachten van verzoeking
volgt weer een dag gewis
en eens na al die nachten
God jou een hemel geeft
van ongekende schoonheid.
Tijd die geen einde heeft!

Ingezonden door Jaap Blok