

GEBEDSKALENDER

Gebedskalender voor de periode van 30 mei t/m 12 juni 2020

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 30 mei:

Bidden en danken we voor onze kerkenraad, predikanten en kerkelijk werker en al die andere gemeenteleden die achter de schermen op allerlei creatieve manieren bezig zijn om onze gemeente toe te rusten om verbonden te blijven met God en met elkaar.

Zondag 31 mei:

Danken we dat Jezus ons na Zijn Hemelvaart niet als wezen heeft achtergelaten op deze wereld, maar dat we op Pinksteren mogen gedenken dat we de nabijheid van de Heilige Geest hebben ontvangen om ons te troosten, te bemoedigen, in beweging te zetten en ons kracht te geven en ons aan te vuren om een getuige te zijn van Uw liefde voor ons.

Maandag 1 juni:

Heer, wij danken u voor de korte flitsen in ons leven waarin wij uw vrede gewaar worden.

Dinsdag 2 juni:

Laten we bidden voor onze predikant Sander Ris die vandaag zijn 40ste verjaardag viert.

Woensdag 3 juni:

Laten we vandaag bidden voor onze lokale overheid en ook voor onze lokale politie, die nu soms zoveel zichtbaarder in het straatbeeld aanwezig moeten zijn, om te handhaven in de 1,5 meter samenleving.

Donderdag 4 juni:

Bidden we voor alle mensen die geraakt worden door de coronacrisis, mensen die worstelen met hun gezondheid, met eenzaamheid, met zorgen en onzekerheid voor de toekomst.

Vrijdag 5 juni:

Bidden we voor de vrede van Jeruzalem, dat de Here Jezus spoedig terug zal komen naar de poorten van Jeruzalem, dat vrede binnen haar muren zij.

Zaterdag 6 juni:

Laten wij bidden voor onze kerkenraad, nu zij mogen beslissen hoe voorzichtig weer op te starten met de activiteiten die wij als gemeente kunnen doen.

Zondag 7 juni:

Laten wij danken voor de inspiratie die ons team van leiders van de kindernevendienst telkens weer vindt, om de boeiende filmpjes te maken die tijdens de dienst te zien zijn.

Maandag 8 juni:

Danken wij voor alle noabers die al langer in onze gemeente werkzaam zijn. Bidden we voor hen, dat zij met gedrevenheid hun taak mogen doen.

Dinsdag 9 juni:

Laten we bidden voor hen die het financieel niet ruim hebben en dat in deze corona tijd extra merken.

Woensdag 10 juni:

Bidden we voor de landen om Israël heen, dat deze landen de vrede mogen zoeken met Israël in plaats van de oorlog. We bidden ook voor de Christenen in deze landen, dat zij mogen volharden in hun geloof.

Donderdag 11 juni:

Bidden we voor onze politieke leiders en christelijke politici, dat zij in deze crisistijd verantwoorde en wijze beslissingen mogen nemen.

Vrijdag 12 juni:

Laten we vandaag bidden voor onze schepping, dat wij daar met liefde en goed rentmeesterschap mee leren omgaan.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen naar:

emailadres: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl

mobiel: Joop Bökkerink 06-23226407