

ons kontakt



**Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4**

Verschijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSSEN

☎ 0548-540032/06-17660856; ✉ onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl

Eerstvolgende kopij inleveren **vóór vrijdag 13 december 20.00 uur.**

BEZORGING ONS KONTAKT

Mevr. G. Grevelink, ☎ 06-20528002; ✉ gerlindegrevelink@gmail.com

ABONNEMENT:

Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL

www.ontmoetingskerkrijssen.nl; ✉ info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU

Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSSEN

☎ 0548-517132; ✉ kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT

Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSSEN

☎ 06-19863293; ✉ ds.sander.ris@gmail.com

Ds. J.C. Oosterwijk, Herderstasje 10, 7463 EA RIJSSSEN

☎ tel. 06-43006790; ✉ jcoosterwijk@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK WERKER

Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten

☎ 06-38258241; ✉ herkvanrita@gmail.com

SCRIBA

Mevr. Ilse Bökkerink-Dunki Jacobs, Elsenerstraat 30, 7461 DN Rijssen

☎ 06-52330833; ✉ scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSSEN

☎ 06-45070711; ✉ hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER

☎ 0548-517421; ✉ penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42

KOSTER

Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSSEN

☎ 0548-513129; ✉ koster@ontmoetingskerkrijssen.nl

60^e jaargang no. 24
Vrijdag 6 december 2019

*In het begin was het Woord.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Johannes 1: 1-5*

ZONDAG 8 DECEMBER – 2^e ADVENT

Kerkdiensten:

09.30 uur: ds. A. Gouma uit Rijssen
19.00 uur: ds. B.H. van de Weg uit Nijverdal

Collectes:

1^e collecte: Werkgroep Gemeentecontacten – Eigen werk
2^e collecte: Diaconie - Eigen werk

Organisten:

Morgendienst: dhr. P. te Velde
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. J. Schulenburg
Avonddienst: dhr. H. Poortman



Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6

Esther Seppenwoolde, Rianne Wellenberg, Marjolein Smit



Kinderoppasdienst:

Lieke Schellevis, Anouk Boom, Marinda ter Harmsel, Linda Ligtenberg,
Dajenne Compagne

Ouderenvervoer:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Naam oudere: _____ | Naam rijder: _____ |
| mevr. J. Abbink | mevr. F. van Rossem |

ZONDAG 15 DECEMBER – 3^e ADVENT

Kerkdiensten:

09.30 uur: mevr. H.J. van Herk - Berkhof
19.00 uur: ds. S. Ris

Avonddienst:

Deze dienst staat in het teken van de Alpha Cursus, die 17 december begint, (Zie "Informatie bij de diensten").

Lezing uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-19 & Johannes 1: 1-5 + 14

Thema: *Jezus (opnieuw) leren kennen*

Collectes:

1^e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie

2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Organisten:

Morgendienst: dhr. P. te Velde

Avonddienst: dhr. V.H. Boertjes

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. G. Harbers

Avonddienst: mevr. R. Mensink



Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6

Joanneke Sanderman, Christel Voortman, Annemieke van Pijkeren



Kinderoppasdienst:

Yvonne ter Steege, Willemieke Zwiers, Laura Rietberg, Maartje Nijkamp

Ouderenvervoer:

Naam oudere:

mevr. J. Abbink

Naam rijder:

dhr. G. Webbink

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN 15 DECEMBER



ALPHA-CURSUS IN DE ONTMOETINGSKERK

Eind januari 2020 start in de Ontmoetingskerk weer een nieuwe, inmiddels al aardig bekende, Alpha-cursus.

Ben jij op zoek naar antwoorden in je geloofsleven, wil je weten wat God in jouw leven kan doen. Of ken je er helemaal niets van en ben je eigenlijk wel nieuwsgierig naar die God van het christelijk geloof? Dan is de (overigens geheel kosteloze) Alpha-cursus misschien wel wat voor jou!

Diensten

Op zondag 15 december zal er in de beide diensten van de Ontmoetingskerk aandacht zijn voor de Alpha-cursus. Je bent van harte welkom in de ochtenddienst om 09.30 uur. Maar kom je liever 's avonds, zorg dan dat je om 19.00 uur aanwezig bent in onze kerk aan de Boomkamp 4.

Ervaring

Om je een beetje een beeld te geven hoe je de Alpha-cursus zou kunnen ervaren, delen we hieronder het verhaal van een oud-deelnemer:

“De Alpha-cursus, dat is toch zo’n soort Bijbelstudie voor jonge blije gelovigen? Dat was tenminste altijd het beeld dat ik er bij had.

Het was in elk geval vast niet voor mensen zoals ik, die wèl hun leven lang met kerk en geloof zijn opgevoed, maar waarvan de helft nog niet is blijven hangen en waar er van trouw kerkbezoek nou niet bepaald meer sprake van is.

En toen kwam ik Marieke tegen van het Alpha-team. Lang verhaal kort: ik ging het tóch een keer proberen. En zo kon het zijn dat ik twee jaar geleden op een dinsdagavond onzeker de kerk binnenstapte voor een Alpha-avond. Eén avond werden er uiteindelijk negen...jaja, ik heb de complete cursus gevolgd, met als bonus het weekend!

Wat een geweldige avonden heb ik gehad. Zo heb ik veel nieuwe mensen leren kennen: van niet-gelovigen (écht waar!) tot doorgewinterde gelovigen en van katholieken tot randkerkelijken als ik zelf. En wat heb ik veel geleerd!! Het is echt een prachtige ontdekkingsstocht (of verdiepingsslag, al naar gelang van toepassing) aan de hand van de verschillende basisbeginselen van het geloof. Open en persoonlijke gesprekken die echt ergens over gaan, voorafgegaan door een fijn (voor ons gekookt) maaltje. Met ruimte voor humor en kritiek, met serieuze onderwerpen en een stuk wederzijdse kwetsbaarheid. En dit alles maakte dat er in no-time een onderlinge verbondenheid kon groeien, met mensen, die ik kort daarvoor nog nooit van mijn leven had gezien. Kortom, het was een bijzondere en waardevolle geloofsbeleving!”

Informatie- en kennismakingsavond

Op dinsdag 17 december 2019 is er een informatie- en kennismakingsavond in de kerk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor je klaar en is er gelegenheid om in een geheel relaxte sfeer samen eens van gedachten te wisselen.

Je kunt je deze avond natuurlijk ook gewoon opgeven! Welkom!

Kijk voor meer informatie op onze site:

www.ontmoetingskerkrijssen.nl/verenigingen/alpha of mail naar: alpha@ontmoetingskerkrijssen.nl

UIT DE WIJKEN

OOST:

Het echtpaar Altena (cluster 1) krijgt het nodige te verstouwen. Want ook Johan is nu opgenomen in het ziekenhuis; hij heeft hartklachten. Zoals ik de vorige keer al schreef worstelt Ria al jaren met een MRSA-besmetting en de nare gevolgen daarvan en wacht haar in 2020 een langdurige behandeling in het UMC Groningen.

Gerrit Schulenburg (cluster 1) verbleef vanwege hartklachten in het ziekenhuis en is na behandeling gelukkig weer huiswaarts gekeerd.

Leven we mee met hen en met langdurig zieken die hier niet genoemd zijn. In de eerste plaats door voor hen te bidden; Jezus zelf heeft ons daartoe opgeroepen! En tonen we daarnaast ook onze betrokkenheid bij hen, door zeker hen die langdurig ziek zijn op te zoeken, kaartjes te blijven sturen.

Rita van Herk, Kerkelijk werker

WEST:

Rik en Nathalie Altink kregen een dochter: Nova! Nova is op 23 november geboren en is het zusje van Jayden. *Ik laat je graag de wereld zien, met jouw handje in het mijne / samen met de hulp van God, jouw andere handje in de zijne.* (cluster 8)

Bjorn en Jantine Tijhuis kregen ook een dochter, Elin genaamd. *Opnieuw zo'n groot wonder.* Eline werd 26 november geboren en is het zusje van Evie, Mila en Elin. (cluster 3)

Mark en Laura Lohuis hebben een zoon gekregen: Thomas!, geboren op 20 november (cluster 7).

Afgelopen zondag hebben we Romijn gedoopt, de dochter van Maarten en Marieke Janssen. Maar haar geboorte had ik nog niet bekend gemaakt hier in Ons Kontakt. Romijn werd 21 oktober geboren. *How wonderful life is, now you're in the world.* (cluster 11)

Van harte gefeliciteerd en we bidden jullie Gods zegen toe!

De vierjarige Benjamin kreeg de Opkikker (bloemengroet voor kinderen). Benjamin is geopereerd aan zijn gehemelte. Dat ging heel goed en we zijn dankbaar dat het zo goed met hem gaat. En gelukkig is God je Vader er altijd bij, Benjamin. Wees gezegend als gezin! (cluster 1)

Na de schok heeft Arjen van der Berg goed nieuws gekregen rondom de tumor die bij hem was verwijderd. De behandeling is effectief geweest en er zijn geen uitzaaiingen gevonden. We zijn samen met jullie als gezin heel dankbaar! (cluster 6).

Rita van Dijk ondergaat in de komende tijd een complexe operatie. Voor Johan en Rita is het een spannend toeleven naar de operatie en onzeker hoe deze zal verlopen. Onze gebeden zijn met jullie - en we weten dat jullie je daarin gesteund voelen; wees gezegend met vrede van onze Heer!
(cluster 6)

Via mail, Facebook en Twitter leef ik als dominee, en dus namens ons als gemeente, mee met verschillende gemeenteleden die door een moeilijke periode gaan van (over)vermoeidheid of burn-out. We bidden jullie toe dat Gods licht de negativiteit zal indammen, zodat er weer ruimte komt voor een stukje vrede en positieve voornemens - waarin je kan vertrouwen op Gods werk in jou.
ds. Sander Ris

Johan Veneklaas (cluster 10) was opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer ontslagen.

Rita van Herk, Kerkelijk werker

VAN DE PREDIKANTEN

Doopdienst 12 januari

Zondagochtend 12 januari zal er een doopdienst plaatsvinden. Mocht je je kindje willen laten dopen en je hebt nog geen contact met mij gehad, mail mij op ds.sander.ris@gmail.com of stuur een appje naar 06-19863293.

De doopvoorbereidingsavond vindt plaats op **dinsdagavond 7 januari** van 19.00-21.00 uur in onze kerk.

Start belijdeniskring

Omdat ds. Arjan Oosterwijk nog geen taken kan uitvoeren neem ik de belijdeniskring van hem over. De belijdeniskring is maandagavond 2 december gestart met een eerste avond. Mocht je nog willen aansluiten, dan kan je mij mailen op ds.sander.ris@gmail.com of een appje sturen naar 06-19863293.
ds. Sander Ris

IN MEMORIAM DIEN VAN DE RIET

† Dien van de Riet werd op 20 juli 1934 in Wierden geboren en groeide daar ook op. Dat veranderde toen ze Henk van de Riet leerde kennen en na wat jaren met hem trouwde: ze vertrok naar Notter, waar Henk al woonde en waar hij in zijn vrije tijd een huis voor hen en hun gezin heeft gebouwd.

Dien en Henk kregen 6 kinderen. Die 6 kinderen kijken met liefde en dankbaarheid op hun moeder terug. Zij was zorgzaam en liefdevol voor hen, haar hele leven lang. Dien en Henk waren met hun gezin nauw en trouw betrokken bij de Ontmoetingskerk.

Toen Dien en Henk zestigers waren geworden en Henk de nodige gezondheidsklachten had, besloten ze dat het verstandig was naar Rijssen te verhuizen. Ze namen hun intrek in het pand aan de Rozengarde 17. Henk heeft daar maar kort mogen wonen; hij overleed ruim een half jaar na de verhuizing. Voor Dien was het alleen zijn lastig; ze hield erg van mensen om zich heen. Haar kinderen hebben veel naar haar omgezien, en ook had ze een aantal vaste activiteiten waaraan ze bijna wekelijks deelnam. Na een val nam haar mobiliteit sterk af; ze moest in een rolstoel. Ook toen bleven de kinderen haar trouw bezoeken, en bleef Dien ondanks haar hoge leeftijd zorgzaam en bezorgd. Dien van de Riet overleed onverwacht, op zaterdag 16 november 2019. Zij is 85 jaar geworden.

Tijdens de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij Psalm 121, een pelgrimslied. God ging als een schaduw aan de rechterhand van de pelgrim mee, God ging als een schaduw met Dien mee. En zal zo ook met haar kinderen meegaan. Dat mag hen en ons bemoedigen.

Rita van Herk, Kerkelijk werker

IN MEMORIAM AD HAMMINGH

† Ad Hammingh werd op 20 mei 1939 in Utrecht geboren. De oorlog ging niet ongemerkt aan het gezin Hammingh voorbij; het was een onveilige tijd. Na de oorlog ging Ad weer naar school. Hij volgde later een HTS opleiding en leerde in die tijd Gerda Bongers kennen.

Ad en Gerda trouwden in 1962 en kregen 4 kinderen. Door het werk van Ad is het gezin een paar keer verhuisd en zo kwam de hele familie in Rijssen wonen.

Toen Ad begin veertig was werd hij ziek; zijn hypofyse moest verwijderd. Dat betekende een levenslang medicijnen gebruiken en het is een wonder dat hij 38 jaar lang zonder hypofyse heeft kunnen leven.

Leven met God en navolger van Christus zijn heeft veel betekend in het leven van Ad en Gerda. Alle hulde gold God, niet hen. Ad en Gerda raakten intensief betrokken bij het gebedspastoraat van de Charismatische Werkgemeenschap en ook voelde Ad zich verbonden met kloostergemeenschappen in Duitsland.

Toen Ad ouder werd deed dementie zijn intrede en moest hij uiteindelijk verhuizen naar 'de Schutse'. Daar heeft hij het goed gehad. En had zijn gezin het goed met Ad – met de stille Ad van zijn goede jaren was nu dieper contact. Ad overleed op zaterdag 16 november, en is 80 jaar oud geworden. Tijdens de dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij Psalm 107.

Door de generaties heen is steeds zichtbaar wie mensen zijn en meer nog is te zien wie God is. God is de God van trouw. Laten wij met Gerda God de lof toebrengen die Hem toekomt.

Rita van Herk, Kerkelijk werker

WIJKNIEUWS

KOFFIEDRINKEN CLUSTER 4

Zondag 8 december

Na de ochtenddienst in de benedenzaal van onze kerk.

Koffiedrinken met iets lekkers, kennismaken en gezellig bij praten met de andere leden van Cluster 4. Voor de kinderen is er limonade met iets lekkers.

Van harte nodigen wij u uit!

Wilt u zich opgeven voor **6 december a.s.** bij de noaber. Via de mail, bellen of appen mag ook. Graag doorgeven met hoeveel personen je komt.

We hopen jullie dan te ontmoeten.

Met een hartelijke groet, Noabers van cluster 4

Wijkouderling: Coby Gerrits

Diaken: Anja Pas en Jan Slooijer

VERENIGINGEN EN GROEPEN

KERST MET TODA



December staat weer voor de deur en dat betekent voor TODA opnieuw een gevulde agenda.

Dickens

Op zaterdag 14 december zingt het TODA Dickens Choir in de straten van Rijssen en Wierden. Prachtig uitgedost in de kledingstijl van Charles Dickens worden de karakteristieke, veelal Engelse, Christmas Carols ten gehore gebracht. 's Middags in het centrum van Rijssen en 's avonds bij de Kerstmarkt in het centrum van Wierden.

Kerstzangdienst

Woensdagavond 18 december zingt TODA bij de traditionele Kerstzangdienst in de Dionysiuskerk in Rijssen, samen met muziekvereniging Wilhelmina en enkele andere koren. Voor veel Rijssenaren het begin van kerstperiode.

Kerst in de streektaal

TV Oost heeft TODA dit jaar weer benaderd om de 'Kerstdienst in de streektaal' luister bij te zetten. Speciaal hiervoor is een aantal nummers uit het repertoire van TODA omgezet naar het Twents. Jan Getkate op piano, Annelon Schulenburg op dwarsfluit en Thijs Ligterink & Erik Schreurs op percussie zullen het koor begeleiden. De opnames vinden plaats in de Heilige Nicolaaskerk in Lettele, op zaterdagavond 21 december. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan: de kerk is om 19.00 uur open de opnames beginnen om 19.30 uur. De dienst wordt op TV Oost tijdens de kerstdagen meerder keren uitgezonden.

Kerstdienst

Zoals elk jaar werkt TODA mee aan de Kerstdienst in de Ontmoetingskerk op kerstavond. Om 22.30 uur begint deze speciale kerkdienst, dit jaar voor de 37^e keer georganiseerd. De dienst staat onder leiding van Fien Venema.

Kerstboomactie



De 20^e kerstbomenactie van TODA staat gepland voor zaterdag 4 januari 2020. Hoewel bij velen van u de kerstboom waarschijnlijk nog niet in de kamer staat, geeft TODA vanaf 6 december alvast de mogelijkheid om hiervoor in te schrijven. Op de eerste zaterdag in januari komen we dan bij u langs en nemen de boom mee, tegen een kleine vergoeding. Online aanmelden hiervoor kan via www.toda.nl; alle bovenstaande info kunt u ook vinden op onze website.

Volg ons ook op FaceBook en Instagram. Tenslotte: via de site is onze de kerst-CD 'Sing Noel' nog steeds te bestellen. Een echte aanrader!

Groet,

Arjen van der Berg

Weet u al wat u in het nieuwe jaar met uw kerstboom doet?

**TODA haalt 'm tegen een
kleine vergoeding bij u thuis op!
Zaterdag 4 januari 2020**

TODA kerstbomenactie
Meer info en aanmelden: www.TODA.nl

OVERIGE BERICHTEN

ADVENTSCONCERT C.G.K PRAISE THE LORD IN NIJVERDAL



Op vrijdag 13 december a.s. organiseert C.R.K. Praise the Lord hun jaarlijkse adventsconcert in de V.E.G., Grotestraat 68 in Nijverdal.

Dit adventsconcert is de afsluiting van het jubileumjaar van het koor.

Het koor zal o.l.v. Jan Quintus Zwart advent en kerstliederen ten gehore brengen. Ook zal het muziekstuk "and on earth peace" worden uitgevoerd.

De muzikale begeleiding voor deze avond is in handen van Jan Lenselink (vleugel), Sylvia Maessen (contrabas), Mark Wester (slagwerk) en Ronald IJmker (orgel). De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is de kerk open. De toegang is gratis, maar er zal een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten.

We nodigen u van harte uit om deze avond aanwezig te zijn .

Betsy Eertink

GOSPELKOOR REACH OUT UIT WIERDEN ZORGT VOOR "KERSTGEVOEL" OP ZATERDAG 14 DECEMBER 20.00 UUR.

Kersttijd, we worden weer overspoeld met kerstconcerten. De keuze is reuze.

Wat mag je verwachten?

Interkerkelijk Gospelkoor Reach Out brengt een geheel nieuw project **THE KING IS HERE**. Dit project bevat verschillend repertoire om het publiek van alles een beetje te geven, een unieke en een frisse stijl, gevuld met oprechte liederen van aanbidding voor alle leeftijden.

Wij als Gospelkoor willen benadrukken, dat iedereen van harte is uitgenodigd om naar ons te komen luisteren en kijken. Er zit voor iedereen wel een liedje tussen wat aanspreekt. Voor jou, als publiek is ook een rol weggelegd om gezamenlijk met ons wat bekend repertoire mee te zingen.

De film is ondertiteld in het Nederlands. Dus "Komt allen tezamen"

14 december 20.00 uur, Dorpskerk Wierden, J.C. v.d. Bergplein, aansluitend aan de kerstmarkt. Toegang is gratis. Er wordt wel een collecte gevraagd om de kosten te dekken. Wij zien je graag!

Yvonne Rouwenhorst

KERSTCONCERT JONGERENKOOR JUDAH



Op zaterdag 21 december geeft jongerenkoor Judah haar jaarlijkse kerstconcert in de Schildkerk.

Er zijn onder leiding van dirigent Marijn de Jong weer prachtige liederen ingestudeerd die de komst van

Christus naar deze aarde bezingen.

Aan dit concert werken diverse musici mee. Strijkersensemble Che-Vanno zorgt voor een prachtige muzikale omlijsting. De warme klanken van de dwarsfluit worden vertolkt door Johanneke Wilbrink. Marcel van de Ketterij zal het orgel bespelen en Laurens Fierens bespeelt de piano.

De deuren gaan om 19.30 uur open, het concert begint om 20.00 uur.

Kaarten € 6,50 p.p. zijn te verkrijgen via www.jongerenkoorjudah.nl of bij de koorleden. Aan de kerk € 8,50. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang.

Van harte welkom, we zien u/jou graag op 21 december in de Schildkerk!

Carina Immink

GEDICHT

WERKEN IN GODS WIJNGAARD

Als u soms denkt,
dat had ik anders moeten zeggen,
dat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan,
is het een troost te mogen weten,
dat ieder woord toch werd verstaan.

Want niet alleen de woorden tellen,
maar méér de geest waaruit u spreekt,
die Geest schenkt liefde en vertrouwen,
waardoor veel angst en twijfel breekt.

Als u soms denkt,
wat kan ik nu nog zeggen,
als u veel leed en pijn ontmoet,
wees dan maar stil en laat God voor u spreken,
want wat Hij zegt is altijd goed.

En gaat u door de lenteavond,
tòch vol met vragen weer naar huis,
bedenk dan: u bent slechts een zaaier
en als straks het koren ruist

dan was het God, die het deed groeien
dwars tegen alle weerstand in.
Kijk maar naar boven, Ja, Hij volgt u.
U gaat met Hem Zijn wijngaard in.

Ingezonden door Jaap Blok