

ons kontakt



**Mededelingenblad van de
Gereformeerde Kerk
te Rijssen
Boomkamp 4**

Verschijnt om de veertien dagen

REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSSEN

☎ 0548-540032/06-17660856; ✉ onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl

Eerstvolgende kopij inleveren **vóór vrijdag 27 november 20.00 uur.**

BEZORGING ONS KONTAKT

Mevr. G. Grevelink, ☎ 06-20528002; ✉ gerlindegrevelink@gmail.com

ABONNEMENT:

Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL

www.ontmoetingskerkrijssen.nl; ✉ info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU

Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSSEN

☎ 0548-517132; ✉ kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT

Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSSEN

☎ 06-19863293; ✉ ds.sander.ris@gmail.com

Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal

☎ 06-12120010; ✉ gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK WERKER

Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Beusebergerweg 13, 7451 NG Holten

☎ 06-38258241; ✉ herkvanrita@gmail.com

Mevr. R.L.M. Venema – van den Berg, Boerhavelaan 32, 7606 PW Almelo

☎ 0546-823579; 06-46402806; ✉ rlm.venema95@gmail.com

SCRIBA

Mevr. Ilse Bökkerink-Dunki Jacobs, Elsenerstraat 30, 7461 DN Rijssen

☎ 06-52330833; ✉ scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)

Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSSEN

☎ 06-45070711; ✉ hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER

☎ 0548-517421; ✉ penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42

KOSTER

Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSSEN

☎ 0548-513129; ✉ koster@ontmoetingskerkrijssen.nl

61^e jaargang no. 21
Vrijdag 20 november 2020

Paulus schreef: Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden.
Thessalonicenzen 4: 13-18

ZONDAG 22 NOVEMBER – LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Kerkdiensten:

10.00 uur: mevr. H.J. van Herk - Berkhof – Eeuwigheidszondag

19.00 uur: ds. A.A. van der Spek uit Zwartsluis – Cluster 11 en 12

Morgendienst: Eeuwigheidszondag

In deze dienst gedenken wij onze gemeenteleden die in het kerkelijk jaar, dat op deze zondag tot een einde komt, zijn overleden. Gewoonlijk is dit een dienst waarin de gemeente de nabestaanden in haar midden ontvangt.

In de kring van onze gemeente zoeken wij met hen samen troost bij God, de eeuwige God, en bidden om steun en bemoediging voor allen die een dierbare overledene moeten missen en kracht om het gemis te dragen in het verdere leven.

Dit jaar is dat helaas anders: als gevolg van de coronamaatregelen zullen alleen nabestaanden van de overleden gemeenteleden bij deze dienst aanwezig zijn.

Het thema van de dienst is: *Leven in Advent.*

De lezing voor deze zondag is Jesaja 25: 6 – 12.

Zang en muziek worden deze zondag verzorgd door gemeenteleden.

We hopen op een bemoedigend en troostvol samenzijn.

Collectes:

1^e collecte: CvK/PKN – Gemeenschappelijk arbeid PKN

2^e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. G. Schellevis

Avonddienst: dhr. H. Voortman

ZONDAG 29 NOVEMBER – 1^e ADVENT

Kerkdiensten:

10.00 uur: ds. G. Zijl – Doopdienst – (Zie "Informatie bij de diensten")

15.00 uur: ds. G. Zijl – Doopdienst – (Zie "Informatie bij de diensten")

Collectes:

1^e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie

2^e collecte: Diaconie - Eigen werk

Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. S. van Dijk

Middagdienst: dhr. J. Draaijer

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN

DOOPDIENSTEN OP 29 NOVEMBER

En opnieuw zijn er weer jonge mensen die hun kindje willen laten dopen. Fijn dat jonge mensen de stap nog durven te wagen en God in hun leven willen betrekken. En in het leven van hun kinderen. Ik geef hier de namen:

In de morgendienst om 10.00 uur

- Hendrik Henk Teun Boom (ouders: Edwin en Lisa), Weth. H.H. Korteboslaan 15, 7461 PP Rijssen (Cluster 2)
- Fleur Markvoort (ouders: Thomas en Marleen), Baankamp 5, 7462 TC Rijssen (Cluster 8)
- Zoë Jess Wessels (ouders: Richard en Inge), Zwiksweg 16, 7468 BR Enter (Cluster 8)
- Stijn Mensink (ouders: Michel en Leonie), Scholekster 7, 7462 ZV Rijssen (Cluster 8)

In de middagdienst om 15.00 uur

- Suze Tempert (ouders: Gerben en Monique), Esstraat 137, 7462 ED Rijssen (Cluster 9)
- Saul Bertjan Winston Janssen (ouders: Maarten en Marjolein), Diekjansweg 94, 7462 JJ Rijssen (Cluster 11).

We wensen jullie als doopouders een fijne en gezegende dienst toe in de wetenschap dat God met jullie mee zal gaan op al jullie wegen.

ds. G. Zijl

UIT DE CLUSTERS

Dhr. C. Verschoor (Johan van Galenplantsoen 10, 7461 GM, Cluster 3) verblijft in zorg- en verpleeghuis 'Librein', Afdeling De Brink 2, kamer 201, Klaas Kateplein 70, 7532 JZ Enschede. Deze zorg is nodig in verband met ziekte.

Mw. C. Bunt – van de Ridder (Graaf Ottostraat 74, 7461 CW, Cluster 3) verblijft, na een operatie in het ziekenhuis, in woonzorg- en revalidatiecentrum 'Huis ter Heijne' in Heino.

Op 28 augustus 2020 is bij Gerben en Monique Tempert, Esstraat 137, 7462 ED Rijssen een meisje geboren. Ze noemen haar **Suze**. Zij is het zusje van Fem en Saar. We willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van Suze en alle zegen toewensen voor de jaren die komen.

Er is ook bij Rob en Marieke Hegeman, Teunisbloem 7, 7443 NE Nijverdal op 28 oktober 2020 een meisje geboren. Zij noemen haar **Niene Marina**. Niene is het zusje van Vince. Ook jullie willen we van harte feliciteren met de geboorte van jullie kindje en Gods zegen toewensen.

Mevr. E. Feenstra (Nieuwenhuisstraat 58, 7462 MN; Cluster 11) heeft tengevolge van complicaties van de chemotherapie 5 dagen in het ziekenhuis gelegen, waardoor de 2^e kuur uitgesteld moest worden. Hopelijk kan dit alsnog deze week gebeuren.

Dhr. R. Kamp (Laan oud-Indiëgangers 102, 7462 CD; Cluster 13) kreeg vorige week, volkomen onverwacht, te horen dat hij ernstig ziek is. Momenteel wordt onderzocht welke behandeling mogelijk is om de tumoren te bestrijden en wanneer daarmee gestart wordt.

Wanneer je zulke ingrijpende behandelingen moet ondergaan, kan dat heel eenzaam voelen. Maar weet dat wij als gemeente jullie – en je familie - dragen in ons gebed en vooral bidden om Gods bescherming.

ds. G. Zijl, R. van Herk; Kerkelijk werker, F. Venema; Kerkelijk werker

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND

Overgekomen van

- Herv. Gem.: Fam. B.G. Tempert, Esstraat 137, Cluster 9.
- Amsterdam: Mevr. E.E.W. Slooijer, Pastoor Petersstraat 85, Cluster 11.

Verhuisd

- Mevr. C.H. Meulenolk van Hagslagen 85, Cluster 8 naar Trompetlaan 18, Oldenzaal, Cluster 8.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132

VERJAARDAGEN 75+ DECEMBER

2-dec: mevr. J.A.J. Slaghuis, Watermolen 59-206, 7461AZ

8-dec: dhr. R. Vriesema, Leijerweerdslak 14B, 7461PN

8-dec: dhr. J.A. Hulsman, Burgemeestersdijk 18, 7642LV, WIERDEN

13-dec: mevr. B. Leferink – Meijerink, Watermolen 40, 7461AZ

15-dec: mevr. D.J. Stam – Companje, Oranjestraat 117, 7461DJ

23-dec: dhr. B. Donker, Schoolstraat 79-106, 7461EG

Diverse kerken belijden schuld aan de Joodse gemeenschap

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland duizenden synagogen en winkels van Joden vernield. Tijdens deze door de nazi's georganiseerde pogrom, die de geschiedenis in zou gaan als de Kristallnacht, kwamen bijna 100 Joden om. Zoals ieder jaar herdenkt het Centraal Joods Overleg (CJO) deze massale uitbraak van antisemitisme, die de voorbode was van Hitlers pogingen het Joodse volk te vernietigen.

Op zondag 8 november is de jaarlijkse Nationale Kristallnacht-herdenking gehouden. Ds. René de Reuver, scriba PKN, heeft tijdens deze herdenking een schuldbelijdenis uitgesproken. De tekst van de schuldbelijdenis is op de website van de PKN geplaatst en treft u hier aan.

Op zondag 15 november hebben diverse kerken schuld beleden tegenover de Joodse gemeenschap, omdat de kerk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegewerkt aan een klimaat van antisemitisme. "Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten", zegt ds. René de Reuver.

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Kristallnachtherdenking, 8 november 2020.

Ook aan het einde van dit 75e jaar van onze bevrijding komt de Joodse gemeenschap van Nederland in Amsterdam bijeen voor de Kristallnachtherdenking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 begon met een eerste pogrom de gewetenloze, machinale moordcampagne waaraan in de daaropvolgende jaren zes miljoen Joden ten prooi vielen. Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord en dat zes miljoen keer. Ook andere groepen vielen uitsluiting, wegvoering en moord ten deel.

Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt megedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze Joodse gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat.

De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van

antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen.

De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. De problemen die werden ondervonden bij de terugkeer van oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschap en bij de restitutie van bezit zijn daarvan pijnlijke voorbeelden.

In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. Zoals geschreven staat:

Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. (Job 16:18)

We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.

Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
dr. René de Reuver, scriba

ANDERHALVE METER TEAM (AMT)

De vorige keer schreven we het al: voorlopig hebben we als gemeente het gemeentelven in en om de Ontmoetingskerk goed ingericht op de maatregelen die overheid, RIVM en de PKN hebben bekend gemaakt. Wij blijven de berichtgeving volgen, zoals u dat zelf thuis vast ook zult doen.

We maken nu alvast het volgende bekend. Mocht met de kerstdagen nog steeds de regel van kracht zijn dat er maximaal 30 mensen een kerkdienst mogen bijwonen, dan zullen bij de kerstnachtsdienst en de kerstmorgendienst geen gemeenteleden worden uitgenodigd. Juist bij deze dienst zullen honderden gemeenteleden graag aanwezig willen zijn, en dan zijn er maar tweemaal dertig die dat kunnen doen.

Daarom lijkt het het AMT en de kerkenraad beter dat we als gemeente solidair zijn met elkaar, en er geen gemeenteleden worden uitgenodigd. Uiteraard kunt u thuis wel de uitzending van de diensten op kerstavond en kerstmorgen volgen, via de website, of via kerkdienst gemist. Zolang niet duidelijk is of de voorschriften versoepeld worden, is aanmelding voor de kerkdiensten tijdens de kerstdagen via de website niet mogelijk.

We vragen iedereen attent te blijven om u af te melden, wanneer u onverwacht toch niet naar de kerkdienst kunt komen waarvoor u zich had aangemeld. Dan kan uw plaats nog weer worden gegeven aan een ander gemeentelid, en dat is fijn, nu er nog maar 30 mensen naar een dienst mogen komen.

Namens het A(nderhalve) M(eter) T(eam), *Rita van Herk, kerkelijk werker*

COMMISSIES

ZWO



PROJECTEN

In de vorige twee edities van Ons Kontakt vond u informatie over de eerste twee projecten die door de ZWO dit jaar zijn gesponsord. Het derde project waar we wat over willen vertellen is 'Stichting Medisch werk Mumbai'.

Deze stichting ondersteunt kleinschalige medische programma's voor met name vrouwen en kinderen van de allerarmsten in India: de Dalits (kastelozen) en de Tribals (stammen). Hiervoor hebben ze verschillende projecten, waaruit wij hebben gekozen om het Theresiahospitaal te sponsoren. In dit kleine ziekenhuis liggen veel aids en tuberculosepatiënten, maar ook is er een polikliniek voor basisgezondheidszorg en bieden ze sociale Outreach programma's aan in de omliggende regio van 90 dorpen. Jaarlijks helpen ze 7500 patiënten, waardoor het erg belangrijk is dat deze stichting blijft bestaan en hun werk kan voortzetten, daar wilden we graag aan meewerken. Voor meer informatie over deze en binnenkort ook de andere projecten, zie de ZWO pagina op de website van de Ontmoetingskerk.

NOODHULP

Onlangs kregen we een mail van een gemeentelid met de vraag voor steun (en gebed!) voor Jemen. Naast dat ze hier natuurlijk ook met de gevolgen van de coronacrisis te maken hebben, heerst er ook een heftige oorlog, waardoor er veel honger is onder de bevolking en er onder 80% van de bevolking humanitaire hulp nodig is. We willen hier graag een steentje in bijdragen, daarom is er € 1500,- gedoneerd vanuit de ZWO-commissie.

Namens de ZWO-commissie,

Janice Schellevis

"AVONDMAAL VIERN OP EEN ANDERE WIJZE"



Thuis in je eigen vertrouwde woonkamer.
Zaterdagavond de tafel gedekt.
Het Woord en de eenheid via beeldscherm en
luidspreker.

Jezus zegt tot Zijn discipelen:
"Tref voorbereidingen" en "Ik heb vurig
begeerd dit Pascha met jullie te eten."

Dit trof mij, Zijn verlangen om samen te komen
voor de maaltijd.

Nu thuis, niet minder intensief, de eenheid door
Woord en Heilige Geest in brood en wijn.

Zijn "offer" is ook mijn Redding (de vergeving
van zonden).

Diepe vreugde en grote dankbaarheid.

Dank U lieve Jezus!

Geloofsgenoten: "Wat zijn wij rijk!"

Gerda Hammingh

WIJKNIEUWS

Verhuizing Jellie Schelhaas naar Borne

Beste Mensen,

Ons Kerkblad heet Ons Kontakt, de beste manier om in deze tijd persoonlijke veranderingen met u te delen. Door Corona zien en spreken we elkaar bijna niet. Voor de Corona-tijd, wat is dat lang geleden, hebt u misschien gezien dat ik de kerkdiensten bezocht met Jaap Bargeman. Na 7 jaar hebben we besloten in Borne te gaan wonen en officiële partners te worden.

Mijn naam is daardoor automatisch Jellie Leistra geworden. Het huis van Jaap was verreweg het meest geschikt, alles gelijkvloers enz. Heel wat anders dus dan mijn huis aan de Kruisweg met overal trappen. Toch was het fijn om daar te wonen en is het na 47 jaar een hele overgang.

Ook het vertrek uit de Ontmoetingskerk, en alles wat daarbij hoort, is vreemd. Helemaal nu we toch allemaal al op afstand zijn.

Ons adres in Borne is Zuid Esch 37, 7622 DB Borne, telefoon 06 50603171

E-mail: leistrasel@gmail.com

Hopelijk mogen we elkaar spoedig weer ontmoeten.

Tot dan: een hartelijke groet en het allerbeste toegewenst!

Jellie Leistra

Als wij moeten gaan

Als wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons kleinmaakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen
in het donker van de angst.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw Naam eer aan
en laat U vinden
als wij zoeken.

Pijnlijk ervaren wij
het verval van ons lichaam,
zo vaak onze vriend en vijand beide.
Laat ons niet alleen zijn
als de zorg en de spanning
om de onbekende dag van morgen
allesbeheersend wordt.

Wanneer het uur komt
van onze dood,
bidden wij
dat wie ons lief zijn
ons als uw engelen begeleiden;
dat wij het leven dat wij waren
aan u terug kunnen geven
in het licht, waarmee
Gij het zolang hebt gezegend.

- Sytse de Vries -

Ingezonden door Jaap Blok