

## GEBEDSKALENDER

### Gebedskalender 21 november t/m 4 december 2020

Wij bidden en danken voor:

*Zaterdag 21 november:*

Bidden we voor Israël en de Palestijnen. Dat zij zich kunnen verbroederen en elkaar het licht in de ogen gunnen.

*Zondag 22 november:*

Bidden we voor de leden van onze partnergemeentes in Hongarije en Roemenië. Zij zuchten ook onder de gevolgen van COVID-19 waarbij voor hen het leven in veel gevallen niet zo "makkelijk" is als in onze gemeente.

*Maandag 23 november:*

Bidden we voor mensen op het werk. Dat zij een getuige mogen zijn van hun geloof en dat zij liefde om zich heen mogen verspreiden.

*Dinsdag 24 november:*

Bidden wij voor het Anderhalve Meter Team. Ze moeten telkens op de veranderende omstandigheden reageren.

*Woensdag 25 november:*

Willen we bidden voor mensen met dementie. Zij begrijpen niet wat er gaande is, worden bang en onzeker door het woord corona. De eenzaamheid slaat toe vanwege het beperkte bezoek. Wees met hen en geef de mensen in de zorg de warmte en liefde om deze kwetsbare groep op te vangen.

*Donderdag 26 november:*

Bidden we voor de vrede van Jeruzalem, dat de Here Jezus spoedig zal weerkomen.

*Vrijdag 27 november:*

Danken wij voor al die ouders die in de afgelopen maanden hun kindje mochten laten dopen. Dat zij zich ook gesterkt weten door hun geloof.

*Zaterdag 28 november:*

Laten we bidden voor mensen in de politiek op wereldniveau. Dat er rust in de wereld mag komen.

*Zondag 29 november:*

Bidden we voor de blijvende onderlinge verbondenheid tussen de kerk en mensen. Laten we een beetje meer naar elkaar omkijken, laat ons een stralend licht zijn voor alle mensen om ons heen.

*Maandag 30 november:*

Laten wij bidden voor onze kinderen en kleinkinderen, die al de 'corona-jeugd' worden genoemd, dat zij met liefde door hun omgeving worden behandeld.

*Dinsdag 1 december:*

Laten wij Gods volk, Israël zegenen! Want de God van Israël zegt, "wie jou zegent, zal Ik ook zegenen".

*Woensdag 2 december:*

Bidden we voor hen die nu geen inkomen hebben en voor ondernemers die zich afvragen of zij straks nog wel verder kunnen met behoud van personeel.

*Donderdag 3 december:*

Laten we elkaar vandaag zegenen en in liefde aanvaarden.

*Vrijdag 4 december:*

Bidden wij voor de Noabers, dat zij in deze voortdurende corona tijd toch handen en voeten weten te geven aan het Noaber-zijn.

**Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen naar:**

e-mailadres: [gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl](mailto:gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl)

mobiel: Joop Bökkerink 06-23226407